



YILLIK MEKTUPLARIMDAKİ SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ...

[Aşağıdaki yazımız, alışılmışın dışında, merhum dostumuz Seyit Küçükbezirci ile ilgili bir çoğulcu yazıdır. Burada onun hayat hikâyesine yer verilmeyecektir. Ailesinden ve işinden de söz edilmeyecek, kitaplarına ise gerekli görülen yerlerde değinilecektir. 60 yılı bulan bir arkadaşlığın, onun da ötesinde Konya kültürüne gönül vermenin derin izlerini bu satırlarda okuyabileceksiniz.

Merhumu yakından tanıyan pek çok kalem sahibi dostumuz vardır. Bunların her birinin ortak yönleri, hatıraları elbette çok farklı olacaktır. Ben ise, 1991 yılından beri, her yıl bilim, sanat ve kültür dünyasının gönüllülerine gönderdiğim mektuplarımda acaba sevgili SİYİD'imize ne ölçüde ve hangi üslupla yer vermişim, onu ortaya koymaya çalışacağım. Elbette bu sınırların ötesine geçip onu başka yönleriyle de tanıtmaya çaba göstereceğim. Bu arada, aklımıza geliverirse bir iki de hatıra kırıntısını eklemeyi düşünüyorum.



Prof. Dr.
Saim SAKAOĞLU

Çaybaşı ve Araplar... Eski Konya'nın neredeyse iki ucu, belki de uç noktaları... O kendi mahallesinin âşığı, ben ise Çaybaşı'mın sevdalı... Bu iki gücün birleştiği nokta ise Konya sevgisi... Biz, onca yazıyı sadece bu kutsal sevginin gücüyle yazabildik. Hasılı iki Konya sevdalı... öğür, ellerinden gelenleri yaptılar, belki biraz da yol gösterip örnek oldular. Bakalım bu petekten hangi bal damlalarını süzüp sizlere ulaştırabileceğim.

Ruhu şâd olsun.]

* * * *

Merhum Seyit Küçükbezirci ile ne zaman ve nerede tanışmıştık, hatırlamıyorum. Bu konuda bazı küçük ipuçlarının yardımıyla bir çıkış yolu bulabileceğimi sanıyorum.

Yıl 1958... Sonbahar aylarının başları. Okullar açılmış ve bizler de sıraları doldurmuşuz. Konya Lisesi'nde son sınıftayım. 85 kişilik tek 6 Ed. öğrencilerinden biriyim. İki üç hafta sonra, adı sonradan eğitsel kol olarak değiştirilen ve öğrenci-



Merhum'un çok sevdiği fotoğraflarından biri

lerden oluşan kolların sınıflarca seçimleri tamamlanmış ve sıra bütün sınıf temsilcilerinin katılacağı toplantıya gelinmişti. Seçim sonucu biz edebiyat şubesi için bir hayal kırıklığı olmuştu. Kültür Edebiyat Kolu'nun başkanı ve başkan yardımcılıklarına, kırkar kişilik 6 Fen A ve B şubelerinin temsilcileri seçilmişti. Seçimin ertesi sabahı bizim sınıfın havası hiç de iyi değildi. Kaybettiğimiz seçimin sebeplerini araştırmaya başladık.

Sınıfımızdan dört kafadar baş başa verip bir dergi çıkarmaya karar verdik. Adını ÖZLEM olarak belirlediğimiz bu dergimizin kurucuları şu adlardan oluşuyordu: Bedir Yıldız,

Yılmaz Gürkan, Faruk K. Uzunlar ve Saim Sakaoğlu. Ortak sermayemizle dergimizi çıkarıp okuyucuların huzuruna çıktık: 11.1.1959. Öylesine heyecanlı ve acemi idik ki dergimizin gözle görülen bir yerinde birinci sayı oyduğunu gösteren bir not bile yoktu. Ancak ilk sayfamızda, Tülây Reyhanlı imzasıyla yer alan, Özlem Hakkında başlıklı yazı bu eksikliğimizi gideriyordu.

Bu ilk sayımızda adları yer alan yazar ve şairlerimizden birkaçını hatırlatmak isterim: Feyzi Halıcı, Ali Rıdvan Bülbül, Kemal Or, Önal Vasıf Öztaş, Kıymet Karaşahin, vb.

Yazarlarımız arasında, okulumuzun kol başkanı ve yardımcısının da imzaları vardı. Birinin şiiri, öbürünün yazısı...

Ayrıntıya girmeyeceğim. Bir ay sonra dergimizin ikinci sayısını yayımladık: Şubat 1959. Hem de, *Yıl: 1 Sayı: 2* kaydıyla... Bu sayıda yazar ve şair kadromuz oldukça genişlemiş, Mehmet Önder Ağabeyimizin yanında Seyit Küçükbezirci'nin adı da yer almıştı. Demek ki ÖZLEM'in ilk sayısından sonra Seyit Kardeşimle tanışmışız ki bize yazı getirmiş, biz de hemen yayımlamışız. Ancak adı ve soyadı, kapakta ve asıl yerinde *Seyit K. Bezirci* olarak yer almıştı. Yazının üst başlığı *Folklor*, asıl başlığı ise *Daş Bebek Türküsü* idi (s. 7 ve 14). Böylece Seyit Kardeşimle dergimizin sayfasında da bir arada buluşmuş oldu.

Ben, 1959 yılının sonbaharında İstanbul'da yüksek öğrenimime başladım. Seyit Kardeşim ise ertesi yıl, 1960'ta Konya'mızda bir dergi çıkarmaya başladı. *Umut*. Ancak benim *Umut*'ta yazım yer almadı, çünkü İstanbul'daki öğrencilik hayatım sırasında böyle bir derginin varlığından haberdar olmadım.

[Ara bilgi: Merhum Küçükbezirci, vaktiyle benim için yazdığı bir armağan yazısında şöyle diyordu:

Ben Sakaoglu'nu 17 yaşından beri, 1958'den beri tanırım. O yılların, 41 yıl öncesinin 'sevda yaşları'nda herkes birilerine âşık olmaya çalışırken bizler 'Konya'ya sevdalanmak' denen aşka 'müptelâ' olmuşuz. Saim Sakaoglu, Kâ-



17 yaşında hazırlayıp 18 yaşında yayımladığı ilk kitabı



İkimizin adının da yer aldığı ilk dergi kapağı



Özlem dergisindeki yazısının baş tarafı



İkimizin adının da yer aldığı Ankara dergisin kapağı

mil Uğurlu, Nevzat Küçükdoğan ve yüzlerce genç dostumuz Özlem ve Umut dergilerinde kümelenmiştik. Gün oldu 'Konya'nın sevda iklimleri'nde içimiz içimize sığmayarak sanat ve fikir üretmeye çalışarak Alâaddin kaldırımlarını aşındırdık. Gün oldu okumak için, iş için Türkiye'nin nice uzak şehirlerine savrulduk. Konya'ya sevgimiz yıllar geçtikçe 'sevda'

oldu; sevdamız on yıllar geçtikçe 'kara savda' oldu. O uzun ayrılık yıllarında birbirimizden hep sevgi ile, saygı ile, 'özlem' ile söz ettik, hep bir gün Konya'da tekrar 'mülâki' olmayı 'umut' ettik. İşte bu 'Büyük hülyaların ve büyük sevdaların şehri'ndeyiz, hepimiz 60 yaş sularında...

(Yeni Gazete, Cönk eki, 23 Haziran 1999, Saim Sakaoglu Özel Sayısı'ndan Konya Aydınları Üstüne Yazılar / Bilim, Sanat, Folklor, Kültür Adamları, Gazeteler, Gazeteciler, Dergiler, Konya 2013, 39-4).

(Bu alıntının yer aldığı yazının tamamı, yakında okuyucusuyla buluşacak olan, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasında yer alan, Bana Konya'yı Anlat Hatırat Serisi: 6 / Yaşayan Konya Hafızası Prof. Dr. Saim Sakaoglu adlı, Ahmet Kuş kardeşimizin kaleminden çıkan kitapta yer alacaktır: s. 214-216)

Bu arada yaz tatilleri için geldiğim Konya'da basın dünyasında görülüyordum ama Küçükbezirci'yle nedense hiç karşılaşmamıştık. Benim yerel gazete-



Anahtar dergisindeki yazımın baş tarafı



Anahtar dergisindeki Küçükbeziirci'nin yazımın baş tarafı

lerde hikâyelerim ve denemele-
rim yer alıyordu. Derken yıllar
geçti ama bu arada onunla bir
yerlerde görüşüp konuştuğum-
muza dair yanıtıcı olmayan iz-
lere rastlayamadım.

Aradan bu sefer on yıllar geç-
ti. Ben, Atatürk Üniversite-
si'nde doçent olarak görev yapı-
yorum. Profesör olabilmek için
gerekli şartları fazlasıyla ta-
mamlamıştım. Ancak o günkü
kurala göre profesör olabilmek
için başka bir üniversiteye geç-
mem gerekiyordu. Aldığım bazı
güzel tekliflere sıcak bakmadım
ve doğrudan Selçuk Üniversite-
si'nin yolunu tuttum. Sonuçta
Eylül 1988'in sonunda, Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü'ne, ilk kadro-
lu profesör olarak atandım.

Artık bir doğma büyüme
Konyalı olarak Konya'da görev
yapacaktım. Yaptım da... On
yedi buçuk yıl hizmet ettikten
sonra, 20 Mart 2006'da yaş sı-
nırından emekli oldum. İşte bu
süre içinde Küçükbeziirci'yle pek
çok kere bir arada olduk. Der-
nek kurduk, valiyi ziyaret ettik,
toplantılar düzenledik, birlikte
yemek yedik, onun güzel giri-
şimlerinin destekçisi olduk, vb.
Bu güzellikleri ömrümün belli
bir döneminin tarihçesi gibi al-
gılanılabilecek bir ortama dök-
meye başladım: *Yıllık Mektup-
lar*. 1991 yılında başlayan bu
farklı etkinlik 2022 mektubuyla
zirveye ulaştı. Pek çok meslek-
taş, sanatkâr ve dostumuza
gönderdiğimiz bu mektuplar
artık hazırlansa bile dostlarımı-



Seyit Bey'in en kapsamlı kitabının kapağı



Kitabın ithaf cümlelerinin yer aldığı sayfası

za gönderilmeyecektir. Demem o ki mektup gönderme konusunda noktayı koydum.

Mektubumuz bazı meslektaşlarımızca örnek alınıp gündeme getirmişse de üç beş yıl sonra bu iş tatlı birer vaz geçme ile sonuçlanmıştır.

Aşağıda bizim yıllık mektuplarımızda yer alan Siyit'imizle ilgili satırları bulacaksınız. Özetle, bizim tarihçemizin sayfalarındaki Seyit küçümbeziirci...

1998

Önceki yıl 29 Kasım ve 13 Aralık 1997 tarihlerinde yaptığımız iki ön toplantı ile kurmaya karar verdiğimiz Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği kuruluşunu tamamlamıştı.

Yapılan görev bölümünde **Seyit Küçükbeziirci** başkanlığa getirilmiştir. Ben ise denetleme kurulu başkanı olarak görev yapacağım.

16 Mart 2001

Dostumuz **Seyit Küçükbeziirci**'nin Selçukya'sında, 9 Şubat'taki toplantımızda geleneksel yiyeceğimiz "bulgur"u, 16 Mart'ta ise "gölle"yi yedik.

29 Mart 2006

Akademik Sayfalar'daki yazılarıma gelince...

.....

8. "Dost **Küçükbeziirci**'den Dost Kitap: Konya Halkbilimi", 6 (11), 29 Mart, 112-113.

2006

TV'ÇİLİĞİM VE DE RADYO KONUŞMALARIM

2004'te ÜNTV'de başladığım kültür tv'çiliğim 2006'da da sürdü. 2005'te başlayan *Kültür Sohbetleri* 3 Ocaktan 13 Hazirana kadar izlendi. Salı akşamları 20.15'te sunulan program ertesi gün sabaha karşı ve Pazar sabahları 11.00'de tekrarlandı. Hatta yaz aylarında bile... O programlardan kimler gelip geçmedi ki... Mehmet Ali Uz, Ali Berat Alptekin, Mehmet Tekin, Hasan Özönder, Füsun Özer, **Seyit Küçükbezirci**, Erdoğan Erol, Bekir Şahin, Âşık Mehmet Atar(oğlu), Zekeriya Karadavut, Abdüsselam Uluçam, Hasan Coşar, Yaşar Erdemir, Haşim Karpuz, Âşık Hasan Hüseyin Erden.

25 Ekim 2010

18 Ekimde Prof. Dr. Muhittin Tuş *Osmanlılarda Matbaacılık*, 25 Ekim 2010'da, **Küçükbezirci Konya Folklorundan Esintiler** konulu konferanslarını Türkiye Yazarlar Birliğinin bahçesinde sundular

22 Ocak 2011

Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği 22 Ocakta [2011] toplandı. **'Siyit' [Küçükbezirci]** Başkanımızla devam...

13 Ocak 2012

Bizim kısaca 'Siyit' dediğimiz sevgili **Küçükbezirci**'yle 13 Ocak 2012'de Prof. Alptekin'in odasında buluştuk: 14.30. Ko-

nuş babam konuş. **Siyit** ile Saim bir araya gelir de Konya'nın altını üstüne getirmezler mi? Neyse ki **Seyit**'imiz var, yoksa onun deyişiyle 'Gonyamızı kimlere emanet edeceğiz?'

31 Mayıs 2012

31 Mayıs 2012, İl Halk Kütüphanesi'ndeki, 'Benim Kütüphanem' konulu panelde başkanlık yaptım. Konuşmacılar; Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, yazar **Küçükbezirci** ve ben idik.

05 Kasım 2012

Küçükbezirci, "Pazartesi Yazıları / Konyalı Meyveler Hakkında Saim Sakaoğlu'ndan Şahane Bilgiler", *Memleket*, 05 Kasım 2012, 4.

GECE

TELEFONLAŞMALARIM

Bazı geceler, eskilerin söyleyişiyle eş dost ile telefon sohbetleri yaparız. (Yoksa, 'telefon da sohbet ederiz' mi demeliydim?) Bunların başında Prof. Alptekin gelir; neler konuşmaz ki. Av. ağabeyimiz Özgen Küçükkoner'le, gazeteci dost İhsan Kayseri ile konuşur dururuz. Kayseri, en yeni Konya basın haberlerinden ve yapacağı anma toplantılarından haberdar eder. Av. Mehmet Ali Uz artık yazarlığıyla tanınır oldu. Bir de ansiklopedisi var ya... Müttekait edebiyat muallimi Ali Işık ile yine müttekait canibinden İsmail Detseli de alocularımızdandır. **Seyit Küçükbezirci** ki ona **Siyit** demek daha yakışık



Anma toplantısının afişi

alır, onunla da Konya kültürünü kurtarmaya çalışırız.

05 Mart 2013

Bizim, özel konuşmalarımızda Gonyalıca 'Siyit' dediğimiz kadim dostum (1959'dan beri) **Küçükbezirci**'nin Sille Kavşağı'ndaki Yeşil Meram Sitesi'nin altındaki bürosuna uğradım. Yoktu, tam dolmuş durağına inecekken bir araba bulduğu bir boş yere giriverdi. Direksiyonda **bizim Siyit** vardı. Artık büroyu birlikte açtık ve vardırıverdik, daha doğrusu vardırıvermişiz

GECE TELEFONLAŞMALAR

Gerek şehir içi gerekse il dışı gece telefonları son derece zevkli sohbetlere konu oluyor.

Çoğunluğunu yaşını başını almış 'mütekait' arkadaşların oluşturduğu bu 'gece konukları' ile neler neler konuşuruz, bir bilerseniz. Siyaset, spor, sanayi, ekonomi konularımız arasında yer almaz, biline. İşte ilk adlar...

Güven Tanyeri, aslen Gakkoş (Elazığlı) olup fi tarihinden beri Eskişehirlidir

Özgen Küçükkoner Ağabeyimizle ara sıra telefon takalaşması yaparız. Bunların sonuncusu **15 Aralık 2013** akşamı yaptık.

İhsan Kayseri ile canımız istediği zaman birbirimizi ararız. Konu genelde vefasızlık ve anılmak istenilen merhumların yakınlılarının duyarsızlığı...

Küçükbezirci ile de yılda birkaç kez telefonla yarım saati doldururuz. Neler mi konuşulur o yarım saatte? Neler neler...

SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ'NİN İNSANLARI

Biz Konyalılar bazı kişi adlarını özel söyleyişleriyle dile getiririz. Hiç, *Numan* adının *Löy-men* olarak söylenebileceği aklınıza gelir miydi? Gelmezdi tabii. Ama **Seyit** adının **Siyit** olarak söylenebileceğini tahmin edersiniz. Bu **Siyit** adı Konya'mızda sıkça görülen adlardandır: Yrd. Doç. Dr. Emiroğlu, Karaca, Mehmet Buğa, Çağlar, vb. Bir de bizim tarihî mahallemizde bir amcamız vardı da (Allah rahmet eylesin.) ona hep **Siydâla** (Ali Ağa'dan değişme) deyiverdik. Neyse, bu muhabbetinin sonu gelmeyecek. Biri-

leri çıkıp da şu malum beddua-
nın (Siydivakkasına uğrayasica)
da bu adla ilgisinin olup olmadı-
ğını sormadan **Küçükbezir-
ci**'ye dönuverelim.

Bizim **Siyit** biraz korkaktır!
Konya'mızdan ayrılınca şehri-
mizi kapıp götürcekler korku-
suyla yaşar. Onun için doğru
dürüst il dışına çıkamaz. Her ne
kadar askerliğini İstanbul'da
yapmışsa da muhakkak ki aklı
fikri Konya'yı beklemekle meş-
guldü. Zaten bizler de ona güve-
nerek geceleri rahat uyuyoruz.
Hafazanallah, ya kardeşimiz de
uyuyuverir de birileri Konya'mı-
zı alıp götürürerse nic' olur hâ-
limiz?

İşte bu tarihî başkentini kül-
tür koruyucusu bir hayalini
daha gerçekleştirdi ve iki ciltlik
dev eserinin ilk cildini, hem de
49. Kütüphane Haftası'nda biz-
lere sunuverdi: *Konya Aydınları
Üzerine Yazılar / Bilim, Sanat,
Folklor, Kültür Adamları, Gazete-
ler, Gazeteciler, Dergiler - Cum-
huriyet Dönemi Birinci Kitap*,
Konya Mart 2013, 403 s. Damla
Ofset, Selçuklu Belediyesi Yayın-
ları, fotoğrafı.

Eseri tarif etmeye ne dil dö-
ner, ne kalem yeter. Bu kadar
tanıtımdan sonra bir de imzası-
nın üstünde yazılı olanları aktar-
alım, *bakalım ithafa neler yazıl-
mış...*

*Değerli Kardeşim, Aziz Dos-
tum; "Öğürüm" Prof. Dr. SAİM
SAKAOĞLU'na Sevğilerimle...*
Bir de tarih var: 25.3.2013.

Şu 'Öğürüm' sözünün anla-
mını bilmeyen yaşlı kuşağın do-
ğum yeri Konya olmamalı... Ki-



**Kitabı için yazdığım makalemin
yayımlandığı Ankara'daki uluslararası
derginin kapağı**

KÜLTÜR EVRENİ, 8/27, Kış 2016

**Seyit Küçükbezirci'nin Konya Folkloru
Üzerine**

Seyit Küçükbezirci's Views on Folklore in Konya

**Мученик Кучукбезирджи Фольклоре
Кони**

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 9-14

tap, sevgili kardeşimin, yıllar
boyu kaleme aldığı binlerce ya-
zıdan bir bölümüne yer veriyor.

Kitabın BİRİNCİ BÖLÜ-
MÜ'ne şu ad verilmiş: **BİLİM-
SEL ARAŞTIRMALAR** (s. 11-
42). Bu bölümde 13 yazı yer alı-
yor ama siz İÇİNDEKİLER'de
12'sini görüyorsunuz. Ben de
bu bölümde yer alıyorum, hem
de dört yazıyla. İşte kardeşimin
o yazıları:

a. Bir Konya Çocuğu Bir Bi-
lim ve Kültür Adamı; "Prof. Dr.
Saim Sakaoğlu", 32-33 (*Yeni
Meram*, 5.3.1990).



Anma toplantısına katılanların toplu fotoğrafı

b. Prof. Sakaoğlu'nun Yeni Kitap: "Atatürk, Gençlik ve Kültür", 34-35 (*Yeni Meram*, 20.5.1991).

c. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Yurdanur Sakaoğlu'nun Kültür Hizmetleri, 36-37 (*Yeni Gazete*, 6.4.1998).

ç. Sakaoğlu; Sevgili Kardeşim En Güzel Yaşındasın, 39-40 (*Yeni Gazete* 'Cönk özel eki' 23.6.1999, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Özel Sayısı.)

Küçükbezirci'nin bu güzel kitabından yola çıkarak kendisiyle bir televizyon programı yaptık. ÜNTV'nin 'Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Eski Konya' programı için 04 Nisan 2013 günü iş yerinde yaptığımız çekim; 08, 09, 11 ve 13 Nisan günleri yayımlandı. '**Siyit**' ile

Saim bir araya gelirler de Konya'nın altını üstüne getirmezler mi? Öyle de oldu. Program daha sonraları da tekrar edilmiş.

Siyit'imizin dev eseri ise *Konya Folkloru* adını taşıyor. Galiba bugüne kadar yayımladığı folklor konulu inceleme ve derlemeleri bu oylumlu kitapta bir araya getirilmiş. Bir de *Gündüz Hayalimde Gece Düşümde* adını verdiği kitabı elimizde... Sağ olasin **Siyit Gardaş**. Her iki kitap da 2013 tarihli...

...

ÜNTV bizim eski göz ağrımız... Yıllardan beri oraya program hazırlıyorum. Bu yıl da çekimlerimize 05 Şubat 2013 Salı günü başladık. İlk çekimi, bu yıl 90'ını yaşayan ağabeyim Hasan Sakaoğlu'nun Kumköprü'deki

evinde gerçekleştirdik... Yayın tarihleri: H. Sakaoğlu 18 Şubat 2013, **Küçükbezirci**'yi 08 ve 15 2013 Nisanlarda sunduk.

26 Ocak 2013

Seçimine katıldığım tek dernek var. Bizim, geçen yüzyılın sonlarında el bebek gül bebek kurduğumuz Konya Bilim, Sanat ve Kültür Adamları Derneğinin, 2011'dekinden sonraki genel kurulu 26 Ocak 2013 Cumartesi günü, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan **Küçükbezirci**'nin yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Benim de üyesi olduğum denetleme kurulumuz da öyle... Yeni yönetim kurulumuzu bir hatırlayiverelim, eskisine göre küçük değişiklikler olmuşa benziyor: **Küçükbezirci**, Ahmet Kuş, Doç. Dr. Caner Arabacı, Bekir Şahin, İbrahim Dıvarcı, İsmail Detseli ve Zeki Oğuz. Ben yine denetleme kurulundayım. Ayrıca onur kuruluna yeniden seçilirken Prof. Alptekin de ilk defa seçilmiş oldu. Hayırlı çalışmalar...

01 Mayıs 2013

ÖZGEN AĞABEY'DEN BÖREKLEEEER...

Özgen [Küçükkoner] Ağabey Konya'mızın renkli simalarındandır. Avukattır, hem de yarım yüzyılı aşığı için beratı olan bir ağabey. Eski Şahin Sineması'nın arkasındaki Martı İş Hanı'nda yazıhanesi var. Oturur sohbet ederiz, bazen de taam eyleriz.



Torunu Seyit Alper Küçükbazirci'nin hazırladığı kitabın kapağı

Ünlü bir börekçisi (ve de etli ekmeçisi) vardır. Bugün de (01 Mayıs 2013 Çarşamba) daha önceden planladığımız üzere Konya'nın sahibi **Küçükbezirci**'yle orada buluştuk. Zafer Küçükkoner kardeşimiz de ağabeyinin davetlisi... Ağabeyimiz isteklerimizi telefonla bildiriyor: "İki börek, ama biri yağsız olacak [yağlanmayacak anlamında], iki buçuk da etli ekmek... Dört tane de ayrılar.." Salata filan demeye gerek yok, nasıl olsa onlar gelecek. Şu yağsız börek işini bir açalım hele. Efendim, börekleri o kadar çok yağıyorlar ki sanırsınız börekler Kırkpınar'a çıkacaklar. Onun için ben orada da ordubozanlık ediyor, böreği yağsız götürüyorum. Buçuk etli ekmeği ise ben istedim.

Börek yiyecek olanlar da biraz etli ekmekten nasiplerini alsınlar. Nasıl olsa Ağabeyimiz cömert biri... Sofra kaldırılınca neler neler konuşmadık ki... Yemekte konuşamıyoruz, çünkü etli ekmeklerin çabuk yenmesi gerekiyor. Vallahi o gün Konya'yı kurtarayız! Nicelerine Ağabey...

NOT: Bu anlı şanlı ve de canlı yemeğin haberi de basında yer aldı. Sevgili Kardeşimiz, *Memleket* gazetesindeki Pazartesi Yazıları'nın yan sütunu olan 'Mesaj Tahtası'nda şöyle bir başlık ile esip gürlüyor: Özgen Bey'in Bürosunda Üç 'Gart Deliganlı' (06 Mayıs 2013 yani yevm-i Hıdrillez)

BEKLEYEN YAZILAR

Bazıları sekiz on yıldan beri bekleyen, bazıları armağan yazısı olan ve bekleyen yazılarımı zı hatırlamadan edemeyeceğim. İşte o bekleyenlerden biri...

.....

Küçükbezirci (Konyalı halk bilimi uzmanının dev eserinin 20 sayfalık tanıtımı)

[Not: Bu yazı daha sonra yayımlandı. Bk. aşağıdaki ilk yazı]

Kış 2016

Küçükbezirci'nin Konya Folkloru Üzerine", *Kültür Evreni*, 8 (27), Kış 2016, 9-14; daha sonra, *Merhaba/Akademik Sayfalar*, 16 (17), 18 Mayıs 2016, 260-266.

Bu kitabın ithaf cümlesi şöy-

ledir: *Eller beş yıllık dostum sevgili kardeşim, 'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'na sevgilerimle...* **S. K.** (imza) 24.10. 2013

ÖLÜM HABERİ

O yıllarda ben mi kullanmıyordum yoksa pek mi yaygın değildi, bilmiyorum, onun ölüm haberini vatsaptan değil de birkaç ortak dostumuzun telefonundan öğrendim. Bu ortak dostlarımızdan biri de, şair ve bölgesinin halk kültürü araştırmacısı İsmail Detseli Bey idi. Cenazenin defnedileceği semtin adını biliyorum ama oralar benim pek gezip tozduğum yerler değildi. İsmail Bey, 'Ağabey, ben sizi alayım.' dedi. Öyle de oldu. O gün Araplar'a kadar gidip Ak Cami'de vakit ve cenaze namazlarını eda ettikten sonra defin işlemi için yakındaki mezarlığa yöneldik. Dualarımızla onu ebedî âleme yolcu ettik. İsmail Bey ile oradan ayrıldık. beni belli bir yerde indirdikten sonra o evine doğru yol almıştı.

18 Aralık 2018

Küçükbezirci'ye Anma Toplantısı 18 Aralık 2018, Konya.

Seyit Bey'in ölümünün haf-tasında düzenlenen toplantı iki yönlü idi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualardan sonra merhum hakkında konuşmalar yapıldı. Biz de bu konuşmacılar arasındaydık. *Yenigün* (20 Aralık 2018) gazetesindeki haberde bizim konuşmamızın son bölümüne de yer verilmiştir:

"Konya'nın bir **Seyit Kü-**

çükbezirci'si vardı. O, kıyame-
te kadar da var olmaya devam
edecek. Ortaya koyduğu eserler,
yetiştirdiği elemanlar, hakkın-
da hazırlanan tezler, onun ebe-
diyen yattığı makamında asla
unutulmayacağına en güzel
işaretleridir. Ruhu şâd olsun.”

14 Aralık 2019

*Konya Fikir Sanat ve Kültür
Derneği'nin 14 Aralık 2019 tari-
hinde düzenlediği **Küçükbezir-
ci**'yi Ölümünün Birinci Yılında
Anma ve Vefa Günü'nde 'O Bir
Edebiyatçı-Folklorcuydu'* konu-
sunda konuştum. Konu tarafı-
mıza bu şekilde bildirilmişti.

Bu toplantı için basında yer
alan uzunca bir haberi özetleye-
rek aşağıya alıyoruz.

GAZETECİ-YAZAR SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ, ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILINDA ANILDI

Gazeteci-Yazar, Konya Fikir
Sanat Kültür Adamları Derneği
Kurucusu Seyit Küçükbezirci,
Konya Fikir Sanat Kültür Adam-
ları Birliği Derneğinin düzen-
lendiği “Seyit Küçükbezirci'yi
Ölümünün 1. Yılında Anma ve
Vefa Günü” programıyla anıldı.

Programda Seyit Küçükbe-
zirci'nin Konya Fikir, Sanat ve
kültür hayatına katkıları, gaze-
tecilik ve köşe yazarlığı yönleri
hakkında konuşmalar yapıldı.
Konya Yazma Eserler Bölge Mü-
dürlüğü Konferans salonunda
düzenlenen programa, Konya
Fikir Sanat Kültür Adamları



Birliği Derneği Başkanı Prof.
Dr. Yusuf Küçükdağ, yönetim
kurulu, dernek üyesi yazarlar,
gazeteciler, akademisyenler fo-
toğraf sanatçılarının yanı sıra
Seyit Küçükbezirci'nin oğlu
Cengiz Küçükbezirci ve torunu
Seyit Alper Küçükbezirci katıl-
dı.

Programın açılışını yapan
Konya Fikir Sanat Kültür Adam-
ları Birliği Derneği Başkanı
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, “52
yıl önce tanıştık, yarım asırlık
tanışıklığımızda hayran kaldı-
ğım nadir insanlardandı. Konya
fikir sanat adamları derneğinin
kuruluşunda birlikte çalıştık.
Asla ezberci biri değildi kimseyi
taklit etmez, çok özgün bir in-
sandı.” İfadelerini kullandı.

Sonra sırasıyla; Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, Bekir Şahin, Prof.
Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. A.
Osman Öztürk, Duran Çölcü,
Halime Bal ve torun Seyit Alper
Küçükbezirci söz aldılar.

Programın sonunda Seyit
Küçükbezirci hakkında hazırla-

DÜNDEN BUGÜNE YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI

● "KURUCULAR KURULU" YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI: 17 Ekim 1998 - 23 Ocak 1999

YÖNETİM KURULU:

Başkan : Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ
2. Başkan : Prof. Dr. Haşim KARPUZ
Sekreter : Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI
Sayman : Zeki OĞUZ
Üye : A. Sefa ODABAŞI
Üye : Yrd. Doç. Dr. Tahsin SAMUR

DENETLEME KURULU:

Başkan : Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Üye : Yrd. Doç. Dr. Kâmil UĞURLU
Üye : Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Kurucusu olduğu derneğin ilk kurulları

nan belgesel gösterildi. Katılımcılara söz hakkı verilmesinden ardından, **Seyit Küçükbezirci**'nin torunu Seyit Alper Küçükbezirci'nin yazdığı "O Bir Gazeteci Seyit Küçükbezirci" adlı kitap programa katılanlara dağıtıldı. Program günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

(Duran Çölcü, "Gazeteci Yazar **Seyit Küçükbezirci** Ölümünün Birinci Yılında Anıldı", İpekyolu Haber, 15 Aralık 2019).

Bu toplantının sonunda binanın dışında çekilen bir toplu fotoğrafı da günün hatırası olarak alıyoruz.

NOT: MERHUM SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ'DEN BİR NOT...

41 Konya Aydını Seyit Küçükbezirci'yi anlatıyor.

Ben de küçük bir yazı ile katılmıştım.

Bu yazılar merhumun kızı **Fatma Tekeli** Hanım tarafından sağlığında hazırlanan *Sözüklerin Cennetinde ve Cehenne-*



Türkiye Yazarlar Birliği'nin 15. yılında vefa gösterilerek değerlendirilen 15 ad arasında yer alan Küçükbezirci'nin sayfası

minde Kırkbir Yıl (Konya 2010) adlı kitaba da alınmış. Ancak hangi gazetede ilk defa yayımlanmıştı, bilgi yok. Benim yer aldığım sayfa 58'dir.

(Eski yılların mektuplarında bulunamadı da...)

VE İLK HEDİYELERİ

Konya'mıza kesin dönüş yaptıktan bir süre sonra onunla seyrek de olsa görüşür olmuştuk. Benim, dekanlığımın yanında ikinci bir fakültede de hoca olmam özel hayatıma zaman bırakmıyordu.

Bir gün bana iki hediye ile geldi. Bunlardan bir, bir yerel gazetede yayımlanan yazılarının kesilerek büyük boy kitap



hâline getirilmesinden oluşan yayınlarının fotokopisi idi. Ağırıklı olarak Konya türkülerine yer verilmişti.

Öbür hediye ise yıllarca önce, Ticaret Lisesi öğrencisi iken yaptığı derlemelerin yayımlanmasıyla ortaya konulan Konya masalları ile ilgili idi. O gazetedeki yazıların fotokopilerini hediye ediyordu. Başlık da benim için çok önemli idi: *Konya Folkloru/ Masallar: Dede Korkut Beğbirya*, 30 Aralık 1958 tarihli 14 numaralı tefrika.

Onun bu derlemesi ilimizin Çengelti (günümüzde Çengilti) köyünde Halid Can'dan alınmış. O, derleme ile ilgili bilgiler de veriyordu. Bütün bu bilgilerin kaynağı, Konya Lisesi'nde de benim öğretmenim olan Cahit Öztelli idi. **Şimdi ikisi de aramızda değil. Ruhları şâd olsun.**

* * * *

Sevenleri ve dostları bilirler.



Onun çok amaçlı olarak kullandığı bir iş yeri vardı. Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nin Ulaş Baba Caddesi'yle keşiştiği kavşakta Yeşil Mera Sitesi'nin zemin katı. Orada; onun ticari hayatı yaşanılır, orada kültür insanlarıyla sohbet edilir, orada Küçükbezirci'nin günün saatine göne eli açıklığı yaşanılır, vb. Bu eli açıklıklar pek bana denk gelmez. Çay içmem, kahve içmem... Bana ne ikram edebilir ki?. Neyse, bir öğle vakti üniversiteden şehre inerken şöyle bir uğrayıp iki lafın belini kırılım diye uğrayıverdim. Saatin



Bana hediye ettiği iki çalışmasından ilki olan tefrika yazının güzel bir örneği

kaç olduğunu bilmiyorum ama o masasının başında öğle yemeğine başlamış. Hemen devreye girerek:

“Buyur Sayın Sakaoglu... Hoş geldin...”

Dedikten sonra hemen telefona sarılıverdi. Yemekte olduğu Adana mıydı yoksa Urfa mı, hangisi olduğunu hatırlamıyorum, onlardan bir porsiyon da bana söyleyiverdi. Bu arada yemeği soğumasın diye hep ben konuşuyorum.

Derken benimki de geldi. Ama nasıl geldi, bilmiyorum. Meğer bizim **Siyid**’imiz acılı sevmiş. Ben ise acısız... İlk lokmadan sonra beni uyardı;

“Hoca, dur... Acele etme!..”

Açtı telefonu, bir de acısız

söyledi. Ben de böylece onun yemeğine fazlasıyla ortak olmuşum.

* * * *

İstanbul’da kurulu bulunan ünlü bir vakıf vardır: **ELGİN-KAN VAKFI**.

Vakfın bütün ürünleri sanayi üzerinedir. Ancak vakfın bir de ödülü vardır. 2006’dan beri her yıl sadece iki ana dalda ödül verirler: **Türk Kültürü Araştırma Ödülü ve Teknoloji Ödülü**. Ben bu ödülün varlığından tesadüfen haberdar oldum ve 2008 yılındaki ödül için başvurumuzu gerçekleştirdik. O yıl ödüle layık bulunanlardan biri de bendim. Ancak bu ödüle kişiler doğrudan başvuramıyorlardı. Benim başvurumu, kurucu üyesi olduğum Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği yönetim kurulu yapmıştı. Ben de daha sonraki yıllarda üç öğrencimi teşvik ederek başarılı sonuç almalarının yolunu açmış oldum.

Sevgili kardeşim **Seyit** Bey’i telefonla arayarak yine böyle bir niyetimizin olduğunu bildirdim. Daha önce de olduğu gibi, adayımız adına derneğimizin teklif götürmesinin iyi olacağını söyledim. Ve derneğimiz üyesi olan Prof. Dr. Ali Berat Bey için de bir öneri kararı olarak Ödül Komisyonu’na başvurdu.

Böylece Dernek başkanımız **Seyit Küçükbezirci** ve yönetim kurulu üyelerimiz iki üyelerinin ayrı ayrı yıllarda iki büyük ödüle layık olmalarının yolunu açmış oldular.