

www.merhabahaber.com
facebook.com/akademiksayfalar

CİLT: 17 • SAYI: 7
15 MART 2017 ÇARŞAMBA



Merhaba

gazetesinin her Çarşamba
okurlarına armağandır.

Kurucusu:
Mehmet Ali UZ

KADEMİK

Sayfalar

Hazırlayanlar: **Serdar CEYLAN – S. Melik KAYA**
srceylan@hotmail.com - s.melikkaya@gmail.com



Uzman Dr.
Mustafa AKIN

(1948 - 24 Mart 2000)

Ö Z E L S A Y I S I - 2 -

Dr. Hasan
ÖZÖNDER



TABİB-İ HÂZİK DR. MUSTAFA AKIN'IN ARDINDAN*

Ölüm, Allah'ın emri. Kaderde var. Bize ürküntü vermiyor. Lâkin değerli insanlardan ayrılışın ızdırabı zor.

Bayram sonrası bizi sarsan kayıplardan biriside, Dr. Mustafa Akın'ın ebedî âleme kanat açmış olması. Onun vefatı, Konya'mız için cidden büyük, ama çok büyük bir kayıp oldu. Çünkü o, her şeyden önce "insan"dı. Üstelik samimi, ihlaslı ve kavi bir müslümandı. Mesleğinin ehli bir doktor idi. Bu haliyle o, bir "**Tabib-i Hâzik**" idi. Hipokrat yeminine hakkıyla bağlı ve sadıktı. Günün yirmi dört saatinde "üf" bile demeden çağrıldığı hastasına koşardı. Şifaya kavuşmalarına vesile olduğu binlerce, onbinlerce hastası, yakını ve tanıyanı bu gün onun ruhuna Fatihalar okuyup, te-



Dr. Mustafa Akın (1948-2000)

şekkür dualarında bulunmaktadır.

Dr. Akın, **bilinçli bir insandı**. Düşünce dünyası geniş ve derindi. O zayıf, nahif görünümü içinde deryalar gibi engin ve zengin bir teffekkür hayatı vardı. Ama bu derin ve nazenin konuları herkesle konuşmazdı. Vasat ve muhatap müsait olunca da onun sohbetine doyum olmazdı. Gayet hassas, son derece muğlak, iyice kördüğün olmuş konu ve olayları öyle güzel tespit, teşhis ve tahlil ederki onu, o an bir tabip olarak değil de bir filozof, bir fikir adamı, bir sosyolog olarak görür gibi olursunuz. Öylesine sağlam ve sağlıklı açılardan tahlil, terkip ve tavsiyelerde bulunurdu.

Özel ve resmî hayatındaki hizmetleri anlatamayacak kadar çok ve büyüktür. Son bir ay önce, bir yakınımın durumu için Devlet Hastanesi'ndeki muayenehanesinde ziyaret etmem gerekmişti. Kapıdaki ve odasındaki hasta kalabalığına hiç kızmadan, sert davranmadan, her birisine de yetişerek gösterdiği sabır, anlayış, metânet ve hoşgörüsüne inanın hayran olmuştum. Bu mahşerî kalabalık bir gün değil ki, yılın her günü böyle idi. Ve Mustafa Bey bir gün, bir kere olsun bundan şikayetçi olmamıştı. Çünkü o vatandaşını gayet iyi anlıyor, tanıyor, seviyor ve derdine derman olmak istiyordu.

Vefatını duyduğum zaman donup kaldım. Hacc'a gittiğinden ha-

* Hasan Özönder, "Tabib-i Hâzik Dr. Mustafa Akın'ın Ardından", Konya Postası, 29 Mart 2000.

berdar değildim. İnanmak istemedim. Böylesine son derece başarılı, fevkalade isabetli, son derece maharetli bir doktordan, Konya'mızın ve Konyalılarımızın mahrum kalmasına gönlüm razı olmadı. Çünkü Dr. Mustafa Akın bize çok lazım idi. Onun kibarlığı, efendiliği, çelebiligi, nezaketi yanında çok iyi tabipliği vardı. Çoğumuzun “**aile doktoru**” idi. Hepimize koşar, dertlerimize yetişirdi. Son günlerde kaynpederimin şifaya kavuşmasında gösterdiği insanlığı, doktorluğu ve nezaketi için teşekkürle gidecektim. Ama nasip olmadı. Fakat şimdi huzurunuzda, kendisine bu minnet ve şükranlarımı Fatihalar da ekleyerek sunuyorum. Allah razı olsun.

Güzel bir hayat, güzel bir görev, güzel bir yer, güzel bir an, **güzel bir son nefes**, güzel bir makber. Bunca güzellikleri üzerinde toplayarak, güzelliker ve güzeller dünyasına kanat açan güzel tabibimiz, can dostumuz değerli kardeşimiz Dr. Mustafa Akın Bey, Allah'ın rahmetine nail olsun. Şehâdet ederiz ki biz ondan memnunduk. Allah da ondan memnun ola, rahmet ve merhametiyle muamele ede.

Son nefesini, adını almaktan şeref duyduğu sevgili Peygamberimizin misafiri idi; gün Cuma, vakit yatsı idi, O Hâlık-ı Zülcelâle kavuştu. sevgili Peygamberimizin evi (türbesi) ile minberinin arasında Hadis-i Şerifte “Cennet” bahçelerinden bir bahçe olarak tanıtılmıştır. Ruhunu burada teslim eden Dr. Mustafa Akın kardeşimiz nice büyük sahabe, tabi'in, tebeu tabi'in ve yüce şahsiyetlerin medfun buldukları Medine mezarlığı olan “Cennet-i Bakia”ya defnedildi. Ravza-i Mutahhara'daki cennette yüce Mevlâ'ya vusûl, nice gönül erbabının gömülmeyi arzuladığı Baki Cenneti'nde ebedi istirahatgaha



nailiyet. Gün Cuma, vakit yatsı ve hele hele, Huzûr-ı Peygamberî.

Ne güzel batış, ne güzel doğuş. Kul öyle istemiş, Resûlü muvafık görmüş, Rabbimiz böyle takdir etmiş. Bize, “İnnâ lillâh ve innâ râciûn” demek düşer. Canım kardeşim, aziz dostum, hâzık tabibim seni, rahmet ve minnetle anacağız. Allah'ın rahmeti seninle olsun.

Aile efradına ve yakınlarına sabırlar dilerim.



Kadir DEMİR

DR. MUSTAFA AKIN İLE ANILAR

Dr. Mustafa Akın, 17 Mart 1948 tarihinde Akören Kasabası Orhaniye Köyü'nde doğmuş. 24 Mart 2000 tarihinde Medine'de Hac farızasını ifa ederken 52 yaşında darül beka-ya irtihal ediyor. Allah rahmet eylesin...

Migreni dışında bilinen bir hastalığı yok. 1999 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesi ile Mekke ve Medine'deki Türk hacılarına hizmet vermek üzere kurulan hastahaneye başhekim olarak görevlendiriliyor. Hem görev yapıyor, hem de hacı oluyor. Bir yıl sonra, ben eşimle birlikte Hac görevimi yerine getirmek istiyorum diyor. **Eşi Vahide Hanım'la birlikte Hacca gidiyor.** Mekke'deki görevler tamamlanıyor. Arafat'a çıkılıyor. Hacı olunuyor. Sırada Medine ziyareti var. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Medine'de Peygamber Efendi'mizin hemen yanında hem Mescid-i Nebevî'de, hem namazda, hem de yatsı namazının farzını eda ederken 24 Mart 2000 tarihinde hakkın rahmetine kavuşuyor. Peygamber Efendimize 500 metre mesafede Cennet'ül Bâki Mezarlığı'nda ebedi istirahatgâhına çekiliyor. Hem Hac farızasını yerine getirme, hem Mescid-i Nebevî, hem namaz, hem de namazın farzı, her kula nasib olmayan bir ebediyete intikal. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Bu Özel Sayı vesilesiyle bazı

hatıralarımı paylaşmak istiyorum.

Bir gün Doktor Mustafa Akın'ın **Çeşmeli Çarşı'daki muayenehanesine** ziyarete gitmiştim. Her zaman olduğu gibi, Mehmet Efendi kapıda karşıladı. Doktorun içerde olduğunu söyledi. İçeri girdiğim de Doktor biraz düşünceli idi. Ne olduğunu sordum. Oğlu Kamil, Anadolu Lisesinde okuyor. **Ankara Fen Lisesi** imtihanlarına girmek istiyor. Ancak, Fen Lisesi imtihanlarına müracaat için bir ön şart var. Ön şart, Fen Lisesi imtihanlarına girmek için not ortalamasının 7.00 olması gerekiyor. Kamil'in not ortalaması ise hatırladığım kadarı ile 6.70 yani 7.00 değil. Aramızda 6.50, 7'ye tamamlanır mı? Tamamlanmaz mı? Münazarası geçti. Ben de İdare Mahkemesi'ne müracaat etmesini, oradan bir karar çıkartmasını söyledim. İdare Mahkemesi, muayenehaneye yakın Fenni Fırın'ın oralarda bir yerde. Ben muayenehanede otururken, İdare Mahkemesi'ne gitti. Orada durumunu anlatıyor. Mahkemece bir müracaat yapması söyleniyor. Ben muayenehanede otururken, İdare Mahkemesi'nin verdiği 6.50'nin 7.00 sayılacağına dair kararı ile geldi. Bu kararla Kamil, Ankara Fen Lisesi imtihanlarına müracaat etti ve imtihanı kazandı.

Dr. Mustafa Akın, Konya Dev-

let Hastahanesi başhekimidir. Dönemin **Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın** (1928-1990), aslen Konya ili Hadim İlçesi Beyreli Köyü'ndendir. Ailenin bir kısmı Mehmet Aydın Bey'de dâhil, Antalya, Gazipaşa ilçesine göç etmiş, bir kısmı da Karaman'a yerleşmiştir. Mehmet Aydın, üniversite tahsilinden sonra Samsun'da askerlik görevini tamamlamış, Samsun'dan evlenmiş ve Samsun'a yerleşmiştir. 06 Kasım 1983 tarihinde yapılan Milletvekilliği seçimlerinde, Samsun'dan milletvekili seçilmiştir. Rahmetli Mehmet Aydın, **Turgut Özal** (1927-1993)'ın kurduğu ilk kabinede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev almıştır. Doktor değildir. Dr. Mustafa Akın, onun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda Konya Devlet Hastahanesi'ne Başhekim olarak atanmıştır. Mehmet Aydın, birçok konuda yenilik yapmak istemektedir. O dönemde sağlık sektörü bugünkü gibi gelişmiş durumda değildir. Özel Hastahaneler neredeyse yok denecek kadar azdır. Sağlık hizmetlerini büyük oranda Devlet Hastahaneleri yürütmektedir. Bakan, tüm Devlet Hastahaneleri yataklı tedavi hizmeti sunsun istiyor. Bu nedenle de Devlet Hastahaneleri'nde ki yoğunluğu azaltmak için hastahanelerin Acil Servislerini başka bir mekâna taşımak istemektedir. Hastahanelerde yoğunluğa ve karmaşaya neden olan Acil Servisleri, hastahane dışında başka bir mekâna taşımak suretiyle hastahaneleri bir huzur ortamı haline getirmeyi düşünmektedir. Hasta yatağında yatacak, arzu ederse hastahane bahçesine çıkıp dinlenecek, sohbetini yapacak, sonra gelip yatağında tedavisini



Mustafa Akın, Kadir Demir, Hasan Esen.

alacak. Böyle bir düşünce içerisinde bir pilot uygulama başlatır.

Seçim bölgesi olması hasebiyle, bu uygulamayı ilk Samsun Devleti Hastahanesi'nde başlatır. Bu uygulamayı Türkiye geneline yaymak istemektedir. O dönemde ben de, Konya Milletvekiliyim. Bakan Bey, bana ben böyle bir Pilot uygulamayı Samsun'dan başlattım.

Benim aslım Konyalı. Ben Konyalı'yım. Dolayısıyla bu Pilot uygulamayı Konya'da da başlatmak istiyorum. Başhekiminizi çağırın bu Pilot uygulamanın ikinci ayağını Konya'da başlatalım dedi. Bende Konya Devlet Hastahanesi Başhekimimi Dr. Mustafa Akın'a konuyu aktardım. Başhekim Ankara'ya geldi. Bakan'a birlikte çıktık. Bakan Bey projesini Başhekime anlattı. Bakan Bey, bir pilot uygulama olarak Devlet Hastahanesi'nin yerinde kalarak, Acil Servisin bugün İl Sağlık Müdürlüğü olarak görev yapan eski Doğumevi Binası'na taşınmasını istedi. Acil Servis buraya taşındıktan sonra Devlet Hastahanesi'ne bir çeki düzen verilmesini, binanın bakımının yapılarak bahçesinin yeniden tanzim edilmesini, çimlendirilmesini, yeni

banklar yerleştirilerek hastaların havaların iyi olduğu zamanlarda bahçeye çıkıp, rahat rahat zaman geçirmelerini arzu etmektedir. Bakan Bey projeyi anlattıktan sonra Başhekime talimat verdi.

Bu uygulamayı ilk Samsun'da başlattığını, ikincisini Konya'da başlatmak istediğini, proje başarılı olursa bütün Türkiye'ye yayacağını ifade etti.

Dr. Mustafa Akın: *"Ben bunu yapmam efendim"* dedi. Bakan Bey: **"Bakan sen misin ben miyim? Ben emir veriyorum bu uygulamanın ikincisini Konya'da başlatacağım"** dedi.

Dr. Mustafa Akın, efendim bu uygulama yanlış olur. Konya'da Eski Doğumevi ile Devlet Hastahanesi'nin arası 5-6 kilometre var. Hasta acile geldi, doktor hastanın acilen ameliyat olmasına karar verdi. Hastayı ambulansa yerleştirdik, Devlet Hastahanesi'ne gönderdik. Yolda geçen zamanda hasta öldü. Ben bunun sorumluluğunu alamam. Beni görevden alın siz uygulamaya devam edin.

Bakan Bey ben bu uygulamayı Samsun'da başlattım size görev veriyorum. Yanına İl Sağlık Müdürünü al. Doğumevi Başhekimini al. Üçünüz birlikte kendinize görev çıkartın Samsun'a gidin. Orada sistemi yerinde görün, ondan sonra sizinle konuşalım dedi.

Konya Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akın, Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Ekrem Yıldırım, Doğumevi Başhekimi Dr. Serter Dinç birlikte Samsun'a giderler. Vardıkları gün Samsun'da Acil Servisten Devlet Hastahanesi'ne sevk edilen iki hasta yolda ölür, hastahaneye varamazlar. Konya'dan giden heyet, bunların raporlarını

alır. Zaman kaybetmeden birlikte aynı gün Ankara'ya dönerler. Bakan Bey giden heyeti görünce sorar. Siz daha Samsun'a gitmediniz mi?

Efendim gittik, gittiğimiz gün acil servisle hastahane arasında iki hasta eks oldu (hayatını kaybetti). Bunlar da raporları der. Samsun'dan aldıkları raporları Bakan Bey'e takdim ederler. Bakan Bey pilot uygulamayı ve projeyi durdurur.

Aradan bir hayli zaman geçti. TBMM Kulisi'nde aralarında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı'nın da bulunduğu 5-6 Bakan sohbet ediyor. Ben de yanlarına varınca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı diğer Bakanlara dönerek: **"Bunlarda bir Başhekim var Bakan - Makan dinlemiyor. Ama aferin çocuğa bizi büyük bir yanlıştan döndürdü"** diyerek, takdirlerini belirtti.

Dr. Mustafa Akın, **Konya Devlet Hastahanesi'nde Başhekimdir**. Öğle saatlerinde hastalara yemek dağıtılmaya başlayınca hemen makamdan çıkıyor. O dönemde hastahanehanede hastalar, 8- 10 kişilik odalarda birlikte kalıyor. Başhekim, bakıyor, hastalar yemeklerini yemişler ama yoğurt kâseleri dolu, yememişler. Hastalara soruyor;

"Yoğurdu niye yemediniz?"

Hastalar cevap veriyor;

"Yoğurtları, ekşi efendim."

Devlet Hastahanesi yoğurdu Konya Özel İdaresi'ne ait Konya Süt Fabrikası'ndan temin etmektedir. Devlet Hastahanesi, Süt Fabrikası'nın en büyük müşterisi. Süt fabrikasının yönetim kurulu başkanı **Konya Valisi Kemal Ka-**

tıtaş (1937-1987)⁽¹⁾.

O dönemde Konya'da eski Meram yolu üzerinde kurulu özel idareye ait süt fabrikası, (bu günkü, Şeker Süt veya Torku Süt) dışında, kâseli yoğurt üreten yok. O günkü şartları içerisinde başhekim bu denetimlerini bir yere kadar devam ettiriyor. Baktı ki hastalar verilen yoğurtlar yemiyor. Hastahane personeline talimat veriyor. Bana bu yoğurdu üreten birini bulun. Eski Garajın oralardan bir yerde, küçük çapta bir üretici buluyorlar. Üreticiyi, hastahaneye davet ediyorlar. Başhekim; ben bu yoğurdu süt fabrikasından 1 TL'ye alıyorum. Hasta, yoğurdu yemiyor. Senin yoğurduna bakacağım, hastalar beğenirse 1 TL'den yoğurdu senden alacağım diyor. Üretici, başhekimin bu jesti karşısında benim yoğurdum 75 kuruş, efendim der. Başhekim, zarar etme dese de, üretici madem siz böyle düşünüyorsunuz ben zarar etmem der. Ve yoğurtlar özel sektörden gelmeye başlar.

Başhekim, yemek saatinde odaları tekrar dolaşır, bakar ki, hastalar yoğurt kâselerini sonuna kadar sıyrıyor. Bundan çok mutlu olur. Bu mutluluk ne kadar sürer. Özel İdare'nin bir kuruluşu olan Süt Fabrikası, en büyük müşterisi Devlet Hastahanesi'ne yoğurt satamayınca stoklar şişmeye başlar. Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı Vali beyi acil toplantıya çağırır. Yönetim kurulu toplantısında, Vali beye Devlet Hastahanesi'nin kendilerinden, yoğurt almaması nede-

niyle stoklarının şiştiğini ve yoğurtlarını satamadıklarını ifade ederler. Vali Kemal Katıtaş; derhal bana Başhekim'i bağlayın der. Başhekim, telefona bağlanır.

Vali bey; "Sen, yoğurdu neden benden almıyorsun" der.

Başhekim; "**Senin yoğurdun ekşi, Sayın Valim. Hastalar, yoğurdu yemiyor**" der.

Vali bey; "Hayır ben, yoğurdun iyisini göndereceğim, bundan sonra yoğurdu, benden alacaksın" der.

Başhekim; "Ben, yoğurdu 75 kuruşa alıyorum, efendim" der.

Vali bey; "Benim yoğurdum 50 kuruş" der.

Başhekim; "Gönder, Sayın Valim, hastaları yerse, tamam sizden alalım" der.

Dr. Mustafa Akın, **Konya İl Sağlık müdürüdür**. Konya'dan Çumra ilçesine bağlı Karasınır ve Güneybağ kasabaları var. Her iki kasaba birleştirildi, Güneysınır ilçesi adı altında yeni bir ilçe oluşturuldu. İki kasaba birleştirilip tek ilçe olunca, doğal olarak her iki kasabanın belediyelikleri düştü. Yeni kurulan ilçede 90 gün sonra belediye seçimi yapılacak. İktidar partisi seçimleri kazanabilmek için halka bazı yatırım vaatlerinde bulunmaktadır. Bu söylemde, **Güneybağ kasabasında bir Sağlık Ocağı açma vaadinde** bulunmuştur.

Bu vaadi yerinde ve yetkililerle birlikte halka anlatmak üzere Ankara'dan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Konya İl Sağlık Müdürü, bir grupla birlikte, seçim çalışması kapsamında Güneysınır ilçesine gittik.

(1) Editör (S.C.) Notu: Kemal Katıtaş, 6 Şubat 1984 ile 14 Ağustos 1987 tarihleri arasında Konya Valisi olarak görev yaptı. Konya Valisi iken, makam odasında, aniden rahatsızlanarak vefat etmiştir. Kişi Kaymakamlığı sırasında halk tarafından kendisine verilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından da teyit ve tescil edilen "İmparator" unvanı ile halen anılır. Evli ve 2 çocuk babasıydı.



Dr. Mustafa Akın'ın kabri başında Kadir Demir.

Güneybağ Mahallesi'nde meydana halkı topladık. Bu arada Güneybağ küçük bir kasaba veya yeni oluşumu ile mahalle. Kasabaya, Sağlık Ocağı açma müjdesi verilecek. Sağlık Ocağı açılması için vilayetin bakanlıktan talepte bulunması usulden. Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Personel Genel Müdürü Ahmet Akpınar, halkın önünde Sağlık Ocağı müjdesini vererek, Konya İl Sağlık Müdürü'ne döner, derhal Güneybağ'a, Sağlık Ocağı açılması için talep yazısını yaz der.

Dr. Mustafa Akın, yine halkın huzurunda; *"olmaz efendim"* der. ***"Burası küçük bir yerleşim yeri buraya Sağlık Ocağı mı olur"*** der. Ortalık buz kesilmiştir. Ankara'dan gelen Genel Müdürleri'nin talepleri ve yerinde aldıkları cevaplar onları şaşırtmıştır.

Ama Dr. Mustafa Akın'ın yaptığı doğrudur. Doğru bildiklerini sonucu ne olursa olsun çekinmeden söyleyebilmektedir.

Ankara'da Dr. Haluk Nurbaki (1924-1997) ile bir sohbetimizde,

Türkiye'de nüfusun arttığını eskiden Bakırköy Akıl Hastahanesi'nin ihtiyaca cevap verebildiğini, nüfusun artması nedeniyle yeni akıl hastahanelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ben de Konya'ya bir akıl hastahanesi yapılması için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)'na gittim.

Sağlık Grup Başkanı Muharrem Bey'e konuyu açınca, odanın yanında bulunan birlikte çalıştığı Hatice Hanıma, ne düşünürsün Hatice Hanım dedi. Hatice Hanım; biz Türkiye de Bölge Hastahaneleri düşünmüyor muyuz? İlkini Konya'dan başlatalım dedi. Bölge Hastahanesi içerisinde; devlet, akıl, onkoloji, fizik tedavi, ortopedi hastahanesi ve hekimevi olsun. Bölge Hastahanesi, Konya, Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray, Karaman vilayetleri hinterlandına hizmet versin.

Böyle bir Bölge Hastahanesi kompleksi için bütçeye 800.000.000.-TL etüt-proje bedeli koydular ve programa aldılar. Programa girdikten sonra, bu kadar hastahanenin bir arada yapıla-

bilmesi için geniş bir alana ihtiyacı var.

Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Akın beni aradı. Yazır'da bölge hastahanelerinin yapılabilceği bir yeri tespit ettiğini, ancak buranın toplu konut yapılmak üzere Arsa Ofisi'ne ait olduğunu, bu alanın Arsa Ofisi'nden hastahane alanı olarak tahsisini istedi.

Arsa Ofisi; devlete bağlı bir kurum. Başında da Konya Ereğli'li Özal Baysal Genel Müdür olarak görev yapıyor. Bu talebimizi Özal Baysal'a iletince, **yerleşkenin arazisini aynı gün Sağlık Bakanlığı'na devretti.**

Bugün Yazır'da bulunan Beyhekim Devlet Hastahanesi, Numune Hastahanesi, Ortopedi Hastahanesi, Onkoloji Hastahanesi, Akıl Hastahanesi, Fizik Tedavi Hastahanesi'nin bulunduğu **sağlık kompleksinin mimarı Dr. Mustafa Akın'dır.** Bu hastahanelerin Konya'ya kazandırılmasında çok emeği geçmiştir.

Rahmetli Dr. Mustafa Akın'ı değerlendirirken onun Hekim olarak, Başhekim olarak, Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı dönemleri bir hatırlamak gerekir diye düşünüyorum.

Konya'da sağlık hizmeti veren en büyük kuruluş Devlet Hastahanesi, sonradan adı Numune Hastahane'si oldu. Yıkıldı yeniden yapılıyor. Bir de SSK Hastahanesi sigortalı hastalara hizmet veriyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuş, bir profesör var. O da Fakülte Dekanı. O yıllarda Selçuk Üniversitesi'nde iki profesör var. Biri Rektör, biri Tıp Fakültesi Dekanı. Özel Hastahane yok, veya yok denecek kadar az. Semt Poliklinikleri yok. Sağlık Kabinleri yok.

Konya'da doktor sayısı da sınırlı.

Böyle bir dönemde Konya'da doktorluk yaptı. Başhekim olarak, Sağlık Müdürü olarak hizmet verdi.

Dr. Mustafa Akın, başhekim olarak görev verdiği zamanda hastahane bakım, onarım, tadilat, tamirat, boya, badana işleri yapıyor. Biz de o ara hastahaneye vardık. Kolay gelsin, hayırlı olsun inşaatınız var dedik. Dr. Akın, şöyle hastahaneye bakarak; **"70 yaşında kadın, ne kadar makyaj yaparsan yap hemen dökülüyor"** dedi.

Türkiye de hastahanelerde şeflik uygulamasını Sayın Halil Şilgin'in Sağlık Bakanlığı'nda başlatıldı. Dr. Mustafa Akın Konya Devlet Hastahanesi'nin ilk Dahiliye Şefiydi. Dahiliye Şeflikleri hastahanelerde önemli bir görevdi.

Dr. Akın, hayatında hastalarıyla bütünleşmiş. Hayatı; evi, çalıştığı hastahane, Çeşmeli Çarşı'daki muayenehane, bir de hastaları. Hastalarından hep iyi sözler dinledim.

Kendisi de hastaydı. Migren hastalığı vardı. Ama hastalığı ile barıştı. Hastalığından şikâyet ettiğini hiç duymadım. Migreni tuttuğu zaman hemen evindeki karanlık odaya gider, 1-2 saat istirahat eder, ondan sonra normal hayatına devam ederdi.

Bu arada biz **rahmetli ile dünür olduk.** Dünür olduktan sonra benim evime ilk defa ailecek oturmaya geldiler. Çok geçmeden benim evimin telefonu çaldı. O zamanlarda bugünkü gibi cep telefonu yoktu. Telefonu açtığımda, tanımadığım birisi Dr. Mustafa Akın ile görüşmek istiyordum dedi. Ben de telefona çağırdım. Seni arıyor-



Vahide Akın, Dr. Mustafa Akın ve turunu Mustafa Akın.

lar dedim. Konuşmayı hiç uzatmadan adresi ver dedi. Verilen adresi aldı. Yanında getirdiği doktor çantasını aldı. Bana da bir şey demeden çıkıp gitti. Bende kendi kendime düşündüm. Ailesini evde bırakmıştı ama kendisi bir şey demeden çıktı gitti. Bu olay bana biraz garip geldi. Kendi kendime bu nasıl olacak dedim.

Daha sonra biz ailecek Dr. Akın'ın evine gittik. Dünür olarak ilk gidişimizdi. Çok geçmeden evin telefonu çaldı. Adresi istedi, çantasını aldı, **bize de bir şey demeden çıkıp gitti.** Başlarda biraz yadırgadım. Ancak sonraları bizde alıştık. Hastaları Doktor için her şeydi. Geceli gündüzlü hasta vardendi mi, hemen koşardı.

Sağlık Kuruluşları bugünkü gibi yaygın olmadığı için, bugünkü gibi Acil Servisleri olmadığı için bugünkü gibi Semt Poliklinikleri olmadığı için geceli gündüzlü gidebileceği doktor sayısı sınırlı idi. Her doktor akşamdan sonraya hastaya gitmezdi.

Dr. Mustafa Akın'ın kendine

göre doğruları vardı. Doğru bildiğinde asla taviz vermezdi. Yukarıda anlattığım anekdotlarda da görüleceği üzere Bakan-Makan dinlemezdi. **Doğru neyi biliyorsa onları uygulardı.**

Dr. Mustafa Akın, Devlet Hastahanesi'nde Doktor. Nalçacı'daki evinde annesi sabaha karşı rahmeti oluyor. Annesinin elini, ayağını çatıyor. Üstüne pikeyi örtüyor. Eşine; **"Hazırlıklar için vakit daha erken"** diyor. **"Ben hastahane de bir ziyaret yapayım geleyim"** diyor. En yakını, annesinin vefatında bile hastalarını ihmal etmiyor.

Bu vesile ile, tekrar, Ruhu Şad olsun. Mekânı Cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin.

Bir Fani için her ne kadar aramızdan erken yaşta ayrılmış olsa da. Ebedi istirahatgahına çekilmenin en iyisi. En hayırlısı. Her kula Nasip Olmayacak bir vefat. Peygamber Efendimize komşu. Söylenecek daha ne olabilir ki? Allah gani gani rahmet eylesin. Amin...

ÖRNEK İNSAN DR. MUSTAFA AKIN



Mahmut
DENİZKUŞLARI

Rahmetli bacanağım Dr. Mustafa Akın ile 1971 yılında tanıştım. İlk gördüğümde ne kadar iyi bir insan demiştim, tahminim de yanılmamışım. Fakülteyi bitirince **Konya Hükümet Tabipliği, Devlet Hastanesi Baş Hekimliği ve Sağlık Müdürlüğü** görevlerinde bulundu. Özel muayenehanesi de vardı. Derdi ki muayenede **hastanın maddi durumunu iç çamaşırlarından anlarım**. Onlardan fakir olanlarından ücret almaz, ilaçlarının temininde yardımcı olurdu. Resmi görevinde çok dikkatli idi. Geceleri hastahaneleri teftiş eder, **bıçak parası** almak isteyen meslektaşları ile mücadele ederdi. Kışın evinde misafir olduğum zamanlarda geceleyin en soğuk zamanlarda bile telefonunu kapatmayıp, arayan bir hastanın sıcak yatağından kalkarak muayenesine yetiştiğine şahit olmuştum. Görevini para için değil, **insanlara hizmet ibadettir** düşüncesi ile yapardı.

Doktora tezime olan **“Peygamberimiz ve Tıp”** konusunda çalışırken⁽¹⁾ kendisine tıbbi hadis ile ilgili modern tıbbın görüşlerini sorar, bilgiyi alırdım. O da ilâhiyat ile ilgili konularda benden fikir alır, görüşlerime değer verirdi.

(1) Editör (S.C.) notu: Mahmut Denizkuşları, Kur'an-ı Kerim ve Hadislerle Tıp, 2008.

Milli ve dini eserleri okur, özellikle son yıllarında tefsire çok önem verir vermez, Kur'an-ı elinden bırakmaz, onu anlamaya çalışırdı. Kur'an ve sahih sünnete uygun yaşamak onun ideali idi. Biatlardan nefret eder, sade bir hayat sürdürürdü. Ailesine ve çocuklarına çok düşkün, ancak sosyal faaliyetlerden de hiç geri kalmazdı. Yeme içmeye hiç önem vermez, bir davete gittiğimizde her yemekten birkaç kaşık almakla yetinirdi.

Kollesterolüm yükseldiğinde, **az yer, aç gezersem** normale döner demiş, birkaç ay tavsiyesine uyunca kolesterolüm ilaç kullanmadan normale dönmüştü. Bu peygamberimiz (s.a.v.) tavsiyesi idi.

Makam mevki meraklısı değildi. Son derece cesur, görüşüne uymayan konuları bakanlığa iletir, görüşünde ısrar ederdi. Cömert mütevazı ve çalışkandı, ısrafı sevmezdi.

2000 yılı hac döneminde Mekte'de hac görevini tamamlamış, Medine'de Mescidi Nebevi'de yatısı namazının farzını cemaatle kılarlarken, kulun Rabbine en yakın olduğu secdede ruhunu teslim etmiştir. Cennetül Bakiye'ye defnedilmiştir.

İyi bir müslüman, iyi bir insan, örnek bir doktor idi.

Allah rahmet eylesin.



Dr. Mustafa Akın
(1948 - 2000)

Mehmet GÜL



CANIM DOKTOR MUSTAFA AKIN

Yıl 1962 Eylül, Sanat Okulu orta kısmını bitirdim. Mustafa ise Ticaret Lisesi ortaokulunu bitirdi. Konya Lisesi'nin 4 H sınıfında aynı sırada buluştuk. Konya'nın Karaman Caddesine yakın (Bordabaşı ve Dr. Barlas Mahalleleri) evlerimizden bisikletlerimizle okulumuza ulaşıyorduk. Değişik bir çevrede arkadaşlığımız perçinlendi. Lise 1 ve 2'de aynı sınıfta, 3. Sınıfta ayrı sınıflarda devam ederek, okulumuzu bitirdik.

Üniversite sınavları bizi İstanbul'da buluşturdu. Konya Talebe Yurdu'nun Cerrahpaşa Şubesi'nde mütevazı şartlarda okullarımıza devam ettik. Bugünün öğrenci

yurtlarını görünce gerçekten zor günlerden geldiğimizi anlıyorum.

Dr. Mustafa, bizim sağlık problemlerimizle ilgilenirdi. İki yıl süreyle de KYK Kadırga Yurdu'nda kaldık. Yurt o günün öğrenci olaylarında ön saflarda bulunan Cihan Alptekin gibi isimleri de barındırıyordu. Doktor bu gruplarla tamamen başka düşüncelerin adamıydı. Onlar doktoru tanıyor, bir saygısızlık yapmıyorlardı.

1970 yılında Seydişehir'de eczanemi açtım. Bu sırada benimle beraber eczanemin raflarını düzenledi. Uzunca bir süre yanımda kaldı. Okulunu bitirince Konya'mıza geldi. Bu arada evlendi.

Görevine Akören Hastanesi'ni açarak devam etti. Burada ilk hekim olarak bazı zorluklar yaşadı. Eczane olmadığı için ilaç temini zordu. Akören'e ecza dolabı açmak istedi. Selçuk Ecza Deposu'na beraberce gittik. İlaçları aldık. Depoya devamlı görüşüp, doktorun durumunu soruyordum. Doktorun mama bile sattığını söylediler. Depoya ödemelerini düzenli yapıyordu. Bu arada Kamil ve Hatice isimli çocukları oldu.

İhtisas sınavını kazanıp, İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ev taşıyacağı gün biz de Akören'deydik. Doktorun elinde bir defter hiçbir yere bırakmıyor. Ne olduğunu sorduğumda; "alacaklarım yazılı" dedi. Bu defteri hemen yakmayı teklif ettim.



Dr. Mustafa Akın, Dr. Süleyman Gül, Mehmet Gül.

Kamyonu İstanbul'a gönderdik. İstanbul'dan devamlı görüşüyoruz. İlk günlerinde alışmanın sıkıntısına bir de alacak defterinin sıkıntısı eklenince uykularının kaçtığını anlatıyordu. Bir gün telefonda sesi çok neşeliydi. Sebebini sonradan kendisi söyledi: "Dün defteri yaktım, güzel bir uyku çektim" dedi.

İstanbul dönüşü Konya Devlet Hastanesi ve muayenehane günleri başladı. Hastaya yardım etmeyi çok severdi. Perhiz yapmayan ve kilolu hastalarla problemleri vardı. Reçeteyi eliyle yazar, arka kısmına daktiloyla perhiz yazardı.

Bir anısında perhiz yazdığı hastanın bir ay sonra kontrole geldiğinde "Doktor, ben şişip giderim" dediğini Konuşulunca hastanın perhiz listesinde yazanları tok karnına yediğini Hastanın "Yoksa, aç karnına mı yiyecektim" diye sorduğunu anlatmıştı.

Dr. Mustafa Akın, hastane başhekimliği ve sağlık müdürlüğü koltuklarını doldurup, hizmetini hakıyla yaptı.

Bir belde başkanı, müdür beyin yanına gelir, ebe ister. Dr. Akın, **"Jandarma teşkilatı olmayan yere ebe veremem, kendi kızımı gönderemeyeceğim yere bu çocukları gönderemem"** der.

Belediye başkanı; önce Mehmet Keçeciler (1944)'in sonra Haydar Koyuncu (1925-2005), Kadir Demir (1952) ve tüm ANAP milletvekillerinin kartlarını çıkarır, Dr. Akın, adamın yüzüne bakar. Başkan, diğer cebinden Vefa Tanır (1927)'in kartını çıkarıp, gülererek; "Ben zaten anlamıştım" der. Dr. Akın, bunun üzerine başkana kapıyı göstererek, yolcular.

Sağlık müdürüyken, Beyhekim

Hastanesi'nin yapımı için o kadar çok uğraştı ki; bir gün "Bu hastaneyi kendine mi yaptırıyorsun" dedim. "İnşallah, çok faydalı olacak, amel defterimiz hiç kapanmayacak"dedi..

Gerçek bir dost ve arkadaşımın yokluğuna hala alışamadım. Her gün aklımızda. Halen onun tedavi ettiği insanlarla konuşunca, ömürlerin hastalıkla bitmediğini anlıyorum.



Mehmet Gül, Muzaffer Özüce, Mustafa Akın.



Yurttan bir kare, Mehmet Gül, Mustafa Akın, Muzaffer Özüce.



MEMLEKETİN İNSANI DR. MUSTAFA AKIN

Rahmeti Rahman'a Peygamberinin kucağında kavuşan değerli meslekdaşım ve muhterem ağabeyim, Dr. Mustafa Akın ile bir hatıramı sizlerle paylaşmak için bu satırları karalamak istedim.

Rahmetli ağabeyim son derece kibar, naif ve oldukça nazik bir şahsiyetti. Yüksek sesle konuştuğu pek duyulmuş birisi değildi. Bu önemli özellikleri nedeniyle çevresine hep örnek olan bir şahsiyetti.

Rahmetli ağabeyim, **Konya Numune Hastanesi Baştabibi** olduğu dönemde, başhekimlik makamının önünden geçerken, Dr. Mustafa Akın'ın şiddetli bağırma sesini duydum. Hemen makamına koştum, birisine şiddetin dozunu artırarak **"Defol..."** diye bağırıyordu. Personel hemen adamı derdest edip, dışarıya çıkardılar. Hemen odasına girdim, kapıyı kapattım. Biraz sakinleşmesini bekledim. Sonra **"Abi ne oldu da bu kadar öfkelen-din?"** diye sordum.

"Kardeşçâğızım, adam milletvekili Mehmet Keçeciler Bey'e hakaret etmeye yeltendi. Benim de tepem attı" diye cevap verdi. Bende;

"Abi kendisini bir dinleseydin, ne olduğnu bir anlasyydın" dedim.

Kafasını kaldırdı ve bana aşağıdan yukarıya bir baktı ve dedi ki:

"Bak kardeşim, bu memleketin insanına, hele de milletvekiline sövecekse de, dövecekse de, biz kendimiz söver, biz kendimiz döveriz. Ama elalemin ne idüğü belirsizlerine asla ama asla ne sövmesine, ne dövmesine izin vermem. Bu böyle biline" demiz mi... Rahmetli ağabeyim bize gene hayat boyu unutamayacağımız bir dersini vermişti. O günden beri prensip haline gelmiş olan bu ilke adeta ondan kalan bir mirastır. Kendisini bir kez daha hatırlamamıza ve yadettimize vesile olan Akademik Sayfalar'a, evlatlarına ve muhterem eşlerine teşekkürlerimi iletirim.

Allahın rahmeti hep üzerinde olsun.



Dr. Mustafa Akın (1948 - 2000)

KONYA'NIN HAZIK VE NAZIK HEKİMİ DR. MUSTAFA AKIN BEY



Dr. Mustafa
GÜÇLÜ

1 983'lerde tanıma şerefine nail olduğum ve meslektaş olarak farklı zaman ve zeminlerde karşılaştığım Dr. Mustafa Akın Bey, güzel bir insan, iyi bir Müslüman, hazık ve nazık bir hekimdi. Dini ve millî mevzularda müktesebatı vardı. Hastalarına karşı şefkatli ve merhametliydi. Hastanede diklenip muayenehanede eğilmezdi.

Tıp tarihimizin 14 Mart 1827'den itibaren başlatılmasını kabullenemez ve bunu köksüzlüğün bir ifadesi olarak görürdü. Geçmişimizin redd-i miras yapılmasına üzülürdü. Bizleri Lokman Hekim'lerin, İbn-i Sina'ların torunları olarak gören yüce bir kimliğe sahipti. İtikadı tam, inancı sağlamdı. Nazık bedeninde çelik gibi bir irade vardı. Kolay kolay kimseyi incitmezdi. "Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." buyuran Hz. Peygamberin yolunun yolcusuydu. Her zaman mâkul ve mutedil olup asla ifrat ve tefrite kaçmazdı.

"Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer" kabilinden hatıralarımız oldu. Hastanede boş vakitlerimizi geçirdiğimiz hekim odasında sohbet ederken televizyon haberlerinde, Türkiye-AB ilişkilerinden bahsediliyordu. "Ağabey, AB, 30 yıldır kapısında beklettiği Türkiye'yi içine alır mı?" diye bir soru sormuştuk. O'da "Dolap bey-

girinin önüne yetişemeyeceği bir tutam ot koyup, beygiri mütemadiyen döndürdükleri gibi, azad kabul etmez köle ruhuyla, batıldan çok batıcı, kendi toplumuna, tarihine ve inancına karşı her türlü tavizi vermeye dünden hazır bu içimizdeki muğfeller oldukça, AB eşliğinde, Türkiye'yi daha çok bekletirler" diye muhteşem bir tespit yapmıştı.

Yine bir gün aynı mekânda, televizyondan Türk Sanat Müziği dinliyorduk. O sırada içeri giren bir Doktor, "Sizler hâlâ bunları mı dinliyorsunuz?" deyince, Mustafa Ağabey "Dinlediğin müziği söyle sana kim olduğunu söyleyeyim." mealinde, muhatabını susturan bir cevap vermişti.

Bir başka zaman gazeteleri karıştırırken, Mısır'da Fifi Abdun'un, Türkiye'de genelev pat-



Dr. Mustafa Akın (1948 - 2000)

roniçesi Matilt Manukyan'ın vergi rekortmenleri olduklarını ve madalya ile ödüllendirildiklerini okuyorduk. Mustafa Ağabey ayağa kalktı, çok sinirlenmişti. “Körler sağırlar birbirini ağırlar. Bunlar tabii ki Manukyan'a madalya takacaklar, bizlere takacak değiller ya” diyerek odadan hışımla çıkışını hâlâ unutamadım.

Siyasilerle düşüp kalktığı ve Yazır bölgesine bir sağlık külliyesi kazandırmak için uğraştığı dönemlerde, siyasilerin kısır çekişmelerine tahammül edemezdi. “İğdiş herifler, bizleri de iğdiş ediyorlar, oysa bu milletin Fatih gibi, Yavuz gibi gerçek devlet adamlarına ihtiyacı var” derdi.

O hiçbir zaman dünya menfaati için beynini kiralamadı, kalemini pazarlamadı. Siyasetin şartlarını, ticaretin bezirgânı olmadı. Her zaman yüce bir idealin insanı olarak kartallar gibi hep zirvede kaldı. Alnı açık, başı dik gezdi. Ama hiç diklenmedi. Teferruatla uğraşmadı. Çünkü kartallar sinek avlamazdı.

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Av. M. Ali UZ Bey'in daveti ile derneğe üyeliğimin kabulünden sonra, Mustafa Ağabey ile görüşmelerimiz, derneğin toplantıları münasebetiyle ziyadeleşmişti. Artık aramızda tuz-ekmek hakkı da doğmuştu.

Ocak 2000'lerin son günlerinde gayet neşeli idi. Gözleri ışıltılı. “**Hayrola ağabey, bu hal neyin nesi?**” diye sorduğumda hacca gideceğini, helalleşmek üzere vedalaşmaya geldiğini söyleyince ne kadar sevinmiştik. Kucaklaştık, helâlleştik. Selam ve dua beklentilerimi belirtip vedalaştık.

Bihakkın haccı ifa ettikten sonra Medine'ye geçmişler. Eşi Vahide Hanım ile namaz sonrası otelde görüşmek üzere ayrılıp, Mescid-i Nebevî'ye girmişler. Namaz esnasında erkekler mahfilinde bir gürültü patırtı duyulmuş. Birisi namaz esnasında vefat etmiştir. Vahide Hanım “Keşke Mustafa'mın haber olsaydı, müdahale ederdi” diye düşünür. Otele dönünce Konya'dan telefonla arayan oğlundan elim haberi öğrenir. Boşuna dememişler, kötü haber tez duyulur diye.

Şairin, duasında:

**“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl
Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl”**

dediği gibi Mustafa Ağabey de nasıl dua ettiyse, Mescid-i Nebevî'de, Ravza-i Mutahhara denilen o cennet bahçesindeyken ruhu Rabbine kanatlanmış, bedeni de sevgili Habibinin yamacına konuvermişti.

Peygamber tavsiyesine uyarak güzel yaşadı ve güzel öldü. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Dünyada olduğu gibi ahrette de Hz. Peygambere komşu olsun. Böylesine güzel insanlar için ne söylenirse söylen sin yine de eksik kalacağının bilinciyle, Konya Aydınlar Ocağı olarak, Merhaba Gazetesi, Av. M. Ali Uz ve Av. Serdar Ceylan'ın gayretleriyle, “Akademik Sayfalar”da Mustafa Akın özel sayısı neşredip 24 Mart 2017 tarihinde İl Halk Kütüphanesi'nde bir vefa gecesi düzenleyerek vefasızlığımızın günahını hafifletmeye çalıştık.

Bizleri bağışlamaları temennisisiyle, sevgili refikası, kerimesi ve mahdumlarına sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler dileriz.