

www.merhabahaber.com
facebook.com/akademiksayfalar

CİLT: 16 • SAYI: 39
21 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA



Merhaba

gazetesinin her Çarşamba
okurlarına armağandır.

KADEMİK

Sayfalar

Hazırlayanlar: **M. Ali UZ - Serdar CEYLAN**
maliuz@merhabagazetesi.com.tr • srceylan@hotmail.com



EĞİTİMCİ - TARİHÇİ

AHMET ÇELİK

50. Yaş Armağanı

ÖZEL SAYISI - 2 -

Yrd. Doç. Dr.
Abdullah
ACAR



YÜRÜYEN VE YAŞAYAN KÜTÜPHANE AHMET ÇELİK

Kıymetli ağabeyim, dostum, arkadaşım hatta zaman zaman kendisine şeyhim diye latife yaptığım Ahmet Çelik hakkında birkaç satır yazmam talep edildiğinde, onun hakkında söylenebilecekleri tarif edebileceğini umduğum, yaşanmış bir hadise aklıma geldi. Bu olay, şu anda Eskişehir Osmangazi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir hocası olarak görev yapan **Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat** tarafından bizzat yaşanmış bir hikayedir:

Fatma Hanım'ın çocukluğu Eskişehir'de geçer. İlkokul çağlarında iken, babası bahçelerine dikmek üzere belli sayıda kayısı fidanı satın alır ve ailecek bahçeye fidanları dikmeye giderler. Babası fidanları dikerken, küçük Fatma ve kardeşleri de bahçenin

içinde toprakla ve çamurla oyun oynamaktadır. Babası her eline aldığı kayısı fidanını inceler, yoklar, hoşuna gittiyse diker, hoşuna gitmeyenleri ise ya bir kenara biriktirir ya da dikmez. Bu arada, fidanlar arasında eğri büğrü, zayıf, kurumaya yüz tutmuş hatta kayısı fidanı olup olmadığı dahi bilinmeyecek derecedeki bir ağaç dalını babası bahçenin dışına savurtuverir. Fatma Hanım ve kardeşleri, babasının attıkları bu ağaç dalını, dışarıdan getirirler ve babalarını taklit ederek oynadıkları çamurun içine hatta bahçenin ortasına dikerler. Babaları, dışarıya attığı fidanın bahçenin tam da ortasına dikildiğini görünce kızar ve tekrar söküp atmak isterse de, ailenin diğer fertlerinin de araya girmesiyle orada



Merhaba
Akademik Sayfalar

Ahmet Çelik, Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Acar.

kalmasına izin verir. Gel zaman git zaman, bahçeye dikilen kayısı fidanları tutmaya başlar, filizler açarlar, bazıları ise tutmaz ve kurur. Bu arada çocukların bahçenin tam ortasına diktikleri o kayısı fidanı da tutar ve tomurcuklanır. Babaları da tomurcuklanan ve filizlenen bu fidanın orada kalmasına göz yumar. Kayısı fidanlarından bir kısmı da zamanla kurur ama çocukların ektiği o fidan hepsini geçmiş, oldukça gürbüzleşmiştir. Kayısı fidanları kayısı verecek duruma geldiği sırada, bahçenin ortasına dikilen kayısı da çağla vermeye başlar. Meğer, babalarının beğenmeyip attığı o eğri fidan dalı, çok cins, çok özel ve diğerlerinden farklı bir kayısıdır. Belki de **şekerpare denilen cins bir kayısıdır**. Zamanla, o beğenilmeyen o kayısı diğer kayıılardan çok daha fazla kayısı verir olmuş ve onun kayısı-sı herkese tattırılmayacak kadar değerli hale gelmiştir. Vaktiyle o kayısı fidanını beğenmeyip dışarı fırlatan baba da, pişman olmuş ve çocuklarına; **hiç kimseyi küçümsememek lazımmış**. Bu fidan beni utandırdı. İyi ki bu fidanı ekmişsiniz. Yoksa bu kadar güzel kayısıdan mahrum kalacaktık, dermiş.

Hikaye burada bitiyor ve Fatma Hanım şunu ekliyor. Eğitim sahasında da bazen beğenmeyip sokağa attığımız nice öğrenci, yıllar sonra bizi utandırıyor, ummadığımız mevkilere geliyor ve insanlığa faydalı oluyor. Bu sebeple hiçbir öğrenciyi dışarı atmamamız gerekir.

İşte, kanaatime göre Ahmet Çelik tam da bu yaşanmış hadisedeki kayısı fidanı gibi. Onu fakülteye başladığı ilk yıllarda tanıyan-

lar, endüstri meslek lisesinden mezun olmuş, sadece her Müslümanın bilmesi gerekecek kadar Kur'an okumayı bilen, Arapçanın ilk harfi elifi görse mertek zannedilecek bir gencin, belki başarısız olacağından ötürü okulu terk edip gider diye düşünenler yok değildi. Dolayısıyla, sessiz, sakin bir öğrencinin günün birinde böylesine arşivci ve araştırmacı olacağını herhalde tahmin edemiyorlardı. Ben de ondan yaş ve sınıf olarak küçük olmama rağmen, onu çok sessiz sakin bulurdum.

Kendisinden dinlediğim kadıyla, Ahmet Çelik 1966 yılında şimdiki Güneysınır ilçesini oluşturan iki kasabadan biri olan **Karasınır**'da doğar. Diğeri de Güneybağ'dır. İlk ve ortaokulu kasabasında tamamlar. Özlü öveyli ondan fazla kardeşi bulunan Ahmet Hoca, liseyi **Konya Endüstri Meslek Lisesi**'nde tamamladıktan sonra 1983 yılında o zamanki adıyla **Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi**'ni kazanır. Arapçayı hazırlık sınıfında öğrenir. Kur'an okumayı bu yıllarda geliştirir.

Onun **munis yapılı karakteri**, ilerde iyi bir ilahiyatçı ve araştırmacı olacağıın alametidir. O, okul sıralarından itibaren kimseyle kavga etmez, gereksiz tartışma yapmaz, sessiz sakin, dinlemeyi tercih eden bir yapıya sahiptir. O dinlemenin, konuşmaktan evla olduğu kanaatinde. Sorulursa konuşur, az konuşur çok dinler. Doğuştan getirdiği bu olgun tavır, edindiği ilim ve irfan sayesinde zirveye çıkmıştır. Onu ilk defa gören, onun sıradan biri olduğunu zanneder. Fakat konuşmaya başladığında herkesin ağız-



Yrd. Doç. Dr. Abdullah Acar, Ahmet Çelik, Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Yrd. Doç. Dr. Selahattin Önder, Yrd. Doç. Dr. Aybiçe Tosun.

nı açık bırakacak derecede hazine ile doludur.

Ben, Ahmet Çelik'i 1985 yılında İlahiyat Fakültesi yıllarında iken tanıdım. Ben o zaman imam hatip lisesinde öğrenci idim. Fakat, iki katlı evimizin altında ilahiyat fakültesinde öğrenci olan ve daha sonra eniştemiz olacak olan bir öğrenci kiracı olduğu için, onun evine zaman zaman ilahiyat öğrencileri gelirlerdi. Ben de onların kendi aralarında yaptıklarını çeşitli ilmi konuşmaları hayranlıkla dinler, onlara çay ikram eder, annemin hazırladığı bazı yiyecekleri onlara ikram eder, bundan da büyük keyif alırdım. O yıllarda ilahiyat öğrencileri arasında spor, siyaset, kıyafet, film vb türden gündelik hadiseler fazla gündem oluşturmazdı. 1979'daki İran Devrimi sonrası ve o günün şartlarında gençlik üzerinde etkili olan "iranlılık", mezhepsizlik

"tasavvufun gereksizliği" vb. konular hararetle tartışılır, herkes kendi bilgi düzeyine göre izahlar yapardı. Bu tür sohbetlere de "devlet kurmak, devlet yıkmak" tabir edilirdi.

Gözlemlediğim kadarıyla Ahmet Çelik ise, imam hatip çıkışlı olmadığı için, bu tür dini tartışmalarda fazla söz almaz, çoğunlukla dinlemeyi tercih ederdi. Fakat, onun bu suskunluğu, gelecekte yapacağı çalışmalar için bir bilgi depolama zamanı olduğunu şimdi anlıyorum. O zaman da fakülte öğrencileri çeşitli cemiyet, meşrep, vakıf, derneklerin açtığı evlerde kalırlardı. O zamanki adıyla "**Hakyol Vakfı**"nın Konya Kapu Camii civarında, şimdiki katlı otoparkın güney-batısındaki **Karahafızlar Sokak ile Kul Sokağın kesiştiği köşede** yer alan ve herkesin "**Köşk**" diye bildiği çok odalı bir ev vardı. O ev,



Abdullah Acar, Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ahmet Çelik.

merkeze yakın ve kayalıparktaki otobüs duraklarına çok yakın olduğu için ve de ulaşımı kolay olması sebebiyle herkesin uğrak yeri ve adeta bir toplanma merkezi gibi idi. Öğrenciler bu ev için, “akşam sekiz kişi yataydık, sabah otuzsekiz kişi kalkardık. Çünkü, gece bir otobüs misafir gelmiş ve odalara herkes serpilmiş olurdu” diyerek o evdeki olağanüstü hareketliliği şaka yollu ifade ederler. Ahmet Abi de bu eve oldukça sık uğrar, bu evdeki ilmi toplantı, ders, seminer, kısaca “sohbet”lere iştirak eder ve sessizce dinlemeyi tercih eder, üzerine söz düşerse kısaca cevap verirdi. Bu arada, kendisini ev sahibi addettiği için evdeki çay servisi, temizlik vb. hizmetler için de koştururdu. Yani **hizmet ehli biriydi**. O zamanlarda Ahmet Hoca’nın bu kadar **“yürüyen kütüphane”** olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Hatta, düz lise mezunu birinin

imam hatip lisesindeki meslek derslerine girerken zorlanabileceği düşünülürdü. Aslında, Ahmet Çelik de bunlardan birisiydi.

Fakat, Ahmet Çelik, zannedilenin aksine **“diliyle değil kalemiyle konuşmayı” tercih etti**. Çünkü, Söz uçar, yazı kalırdı. Öyle olmasaydı Rabbimiz, kalem suresinin ilk ayetlerinde “kaleme ve yazdıklarına yemin etmezdi.”

Çelik, mezuniyetinden sonra ilk görev yeri **Edirne**’ye gitti. Orada dört beş yıl görev yaptıktan sonra Konya’nın **Çumra** ilçesinde çalıştı. O 1988’de fakülteyi bitirdi. Ben 1991 yılında. Ben, Konya ve çevresinde çalıştım. Daha sonra beş yıl yurt dışında çalıştım. O yıllarda da şimdiki gibi iletişim araçları çok yaygın değil. O Edirne’de çalıştı derken uzun bir süre görüşmedik. İkimizin tekrar buluşması ve uzun süreli bir arada çalışması İl Mili Eğitim Müdürlüğündeki projeler bi-



riminde gerçekleşti. Ben 2006 yılında yurt dışı görevimden dönmüş, İl MEM Müdür Yardımcısı **Seyit Ali Büyük**'ün teklifini kabul ederek buradaki projeler biriminde çalışmaya başlamıştım. Ahmet Abi'yi de keşfeden ve bana göre İl Milli Eğitimde çalışmasının önünün açan kişi yine Seyit Ali Büyük olmuştur.

Ahmet Çelik benden bir ya da bir buçuk yıl sonra çalışmaya başladı. İşte bu esnada onunla muhabbetimiz iyice gelişti ve onu daha iyi tanıma ve onu irdeleme fırsatı buldum. Artık, sadece derse girip çıkan meslek dersi öğretmeni profilindeki Ahmet Çelik değil, **yeni bir çelik gibi Çelik**

ile karşı karşıyaydım. Tek değişmeyen o yüksek tevazusu, ahlaki ve kibarlığıydı. Onun bu hali bana hep şu cümleyi hatırlatırdı:

“Büyük adam, büyüklüğün büyüklük olduğunu bilir ama asıl büyüklüğün de küçülmek olduğunu bilir.”

Gerçekten de o engin bilgisine rağmen, hiçbir zaman kibirlenen, bóbürlenen, halk diliyle “hava atan” biri olmamıştır.

Ahmet Çelik, her şeyden önce, **“iyi insan=iyi Müslüman”** tanımlamasına uyan kişilerin başında gelir. İlmin, ahlaka ve yaşam tarzına dönüştüğünü görmek isteyenler onu tanısın yeter derim. Edirne'deki ilk öğrencileri ile dahi irtibatını kesmemiş, daha doğrusu irtibat kesilecek bir öğretmen asla olmamıştır. **Sözüne sadık, vefalı, gariplerin dertleriyle dertlenen, dünyaya ve dünya malına değer vermeyen bir yapıya sahiptir.** Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm Müslümanlarla ilgilenmeye, onların dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Mesela ben, Patani'yi 2000'li yılların sonunda duymuştum da ona Patani'den bahsedecektim ki, o Tayland'ın yüzde 5'lik kesimi oluşturmuş Malezya sınırındaki bir yer olduğunu, Şafii mezhebine mensup olduklarını vb. ilave bilgiler vermeye başlayıvermişti. Adeta, ansiklopedi maddesi okur gibi, özet bilgileri saydırıvermişti.

Ahmet Çelik hoca, her sahada ilmi literatüre yani o sahada yazılmış eserlere hakimdir. Özellikle, ilahiyat öğrencilerini geliştirmek için açılan “ilahiyat enstitüsü”nde kullanılmak üzere hazırladığı PPT, Word belgeler halen kulla-

nılmaktadır. Bu dokümanlarda, ilk defa yazılan bir esere yapılan şerh ya da şerhleri, haşiyeleri, hamişleri, muhtasarları kronolojik olarak ve bir paket halinde hazırlamış, bunları görsellerle de destekleyerek, çok kullanışlı bir materyal olarak öğrencilerin hizmetine sunmuştur. Bunu sadece bir ilim dalında değil, tüm dallar için hazırlaması da onun kabiliyetini göstereceği kanaatindeyim. Nitekim, **Prof. Dr. Orhan Çeker** onun hakkında şöyle demişti:

“Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmasına rağmen, ilahiyat sahasında okutulan fıkıh, tefsir, hadis vb. temel ilimlerde yazılan klasik eserlere onun kadar vakıf olan birini görmedim”

Bir keresinde sırf onu denemek ve onun her sahada yeterli bilgi sahibi olduğunu yanımdakilere farketirmek için ona çoğu kimsenin bilmediği **“jainizm”** nedir diye sormuştum da; hemen, kurucusunun adı, tarihi, yayıldığı yerleri tek tek sıralayarak Hindistan’da bir din olduğunu anlatıvermişti 2008 li yıllarda. Sırf bu sebeple ben artık kendisinden bahsederken, **“değil ön ceplerinden arka cebinden bile birkaç tane doçent çıkarır”** demeye başlamıştım. Bunu duyunca hemen yüzü kızarır ve bana toprak verin de yüzüne atayım deyiverir. O, övünmekten ve övülmekten asla hoşlanmaz bir hayaya sahiptir. Ben fakültedeki öğrencilerime **“yüzünden haya damlayacak birini size tanıtaçağım”** dediğim zaman yine yüzü kıpkırmızı oluvermişti.

Ahmet Çelik hocanın hadis aşığı olduğunu söylemem abartma olmaz. İmam Malik’in Muvat-



ta adlı eserindeki hadisleri toplayan **“Muvatta Hadisleri”** isimli çalışması bunu ifade için yeterlidir. Ahmet Çelik’e ait benim bildiğim ve tespit edebildiğim kadarıyla sekiz adet te’lif kitap, sayısız makale (bir ara 500 sayfa oldu demişti) olduğu kanaatindeyim.

Yine, benim doktora tezimin basımında yaptığı da dahil olmak üzere altmışa yakın kitapta editörlük yaptığını biliyorum.

Avrupa Birliği Projelerinin gereği, onunla birlikte yurtiçi ve yurt dışına da seyahatler yaptık. **Bulgaristan ve Yunanistan’a** gidildiğinde, oradaki tarihi yerleri ve özellikle mezar taşlarını resimlemekten haz duyar, tatlı tatlı yorgunluk hissederdi. O bir kabristan gördüğünde **“yine bir madden bulduk”** der ve hemen fotoğrafı çekmeye başlardı. Kitabelerin fotoğrafını çekmekten, onları çözmekten büyük zevk alan biridir. Zaman zaman bana da sorar, ya da resimleri gönderir, bu işler için uzun zaman ayırır.



Haram ve helal meseleleri- ne oldukça dikkat eden birisidir o. Yurtdışına görevli olarak çıktığımız zaman verilen harcırahların cüzi bir kısmı bazen artabilir. O, artan miktarları hemen tasadduk eder, asla hane halkına rızık olarak yedirmezdi. Bu konuda benden de fetva ister, ben mubah desem bile, yine de içim rahat değil diyerek, fakir öğrencilere infak etmeyi tercih ederdi.

Çoğu akademisyende bulunmayacak derecede araştırmacı bir ruha sahip olduğu için ve de akademik dünyanın kendisinden istifade etmesini çok arzu ettiğimiz için, onu **yüksek lisans** yapmaya ikna etmiştik. O da sırf bu sebeple Eskişehir Osmangazi İlahiyat Fakültemizde **“özel öğrenci”** statüsünde yüksek lisans dersleri almaya gelir giderdi. İlk günlerde, Ahmet Hocayı pek dikkate almayan bazı akademisyenler, daha sonra, ondaki bilgi birikimi ve literatür hakimiyetini görünce, “yüksek lisans tezini bizim alanda hazırla” diyerek teklifte bulunmaya başladıklarını bizzat kulaklarım ile işittim. O aslında her sahada hazırlayabilirdi. Hatta, bir

kere fakültemizde bir konferans vermişti. O konferansı ağız açık dinleyen öğrencilerimiz, düz lise mezunu olmasına rağmen bu kadar ilmi nasıl öğrendiğini sorarak, hayretlerini ifade etmişler, diğer akademisyenler de Ahmet Çelik hocanın arşivinde istifade etmek için sıraya girmişlerdi. Yani, **kendisini profesörlerin muhatap aldığı bir ilim adamıdır.**

O, Müslümanların dertleriyle kuru kuruya, yani sadece laf-söz ile dertlenmekle kalmaz, aynı zamanda çoğumuzun kaybettiği **gözyaşı dökmeyi de iyi bilen bir ruh haline sahiptir.** Hüzünlüdür, ama Müslümana yakışan bir gurura da sahiptir. Sakindir, fakat Müslümanın onuru meselesinde yüzü kıp kırmızı olacak kadar sinirlenir ve gerekli cevabı vermekten çekinmez. Çoğu akademisyen ve araştırmacı da olmaması gerekirken bolca bulunan **“ilmi kıskançlık”**, Çelik Hoca da yoktur. O, elindeki her şeyi paylaşmaktan ve ehil olanlara dağıtmaktan zevk alır. Basılı evrak olarak düşünüldüğünde tırları dolduracak elektronik arşivindeki tüm belgeleri isteyen herkesle paylaşır. Dolayısıyla, sadece mal infak etmekle yetinmez, aynı zamanda ilim de infak eder yeni nesillere ve araştırmacılara. El yazma kütüphanelere gitmekten, oralardaki tozları yutmaktan haz alır o.

Çelik Hoca, alim ve ehli irfan aşığıdır. Yaptığı seyahatlerde gittiği mahalde yaşayan ya da yaşamayan ilim ve irfan sahiplerini ziyaret etmekten büyük keyif alır. Konya’da yaşayan ve hayatını kaybetmiş zatların çoğunu tanır, onları ziyaret eder ve hemen arşivler. Aslında o yaşayarak öğre-

nir. Yerin üstündekilerden daha çok yerin altındakileri tanır desek abartmış olmayız. Bana göre modern denilen çağın yaşayan velisidir.

2008 yılında bir seminer nedeniyle bulunduğumuz **Yalova'daki** bir alimin evini ziyarete beraber gitmiştik. Hemen orada yine fotoğraf çekerek bu ziyaretimizi belgelemiştik. Bir çok Arapça temel eserin mütercimliğini yapan ve Marmara İlahiyat Fakültesindeki bir çok hocanın hocası da olan bu **Ahmet Muhtar Büyükcınar**'ın⁽¹⁾ evlatları babaları ile ilgi



(1) 1920 yılında Gaziantep'te doğdu. Altı yaşında dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. On yedi yaşından sonra Arapça öğrenmeye ve öğretmeye yöneldi. Ancak bir keresinde yakalanıp hapsedildi. Türkiye'de daha fazla din eğitimi alma imkânı bulamadığından kaçak olarak Halep'e ve Şam'a giderek, iki sene okudu. Bu sırada hayatını dokumacılık yaparak kazandı. 1945'te Türkiye'ye dönüp askerliğini yaptı. Yirmi sekiz yaşında iken Gaziantep'te Şeyh Camii'ne imtihanla imam tayin olundu. Daha sonra dini ilimlerde daha da ilerlemek için, pasaport alarak Mısır'a gitti. On iki yıl Kahire'de el-Ezher Üniversitesi'nde okuyup Usulü'd-Din Fakültesi'ni bitirdi (1960). Kahire'de iken, Ezher hocalarının dışındaki âlimlerden ders aldı. Mısır'ın meşhur alimleri yanında o yıllarda orada yaşayan Şeyhü'l-İslâm Mustafa Sabri, Zahid Kevseri ve Yozgatlı İhsan efendilerden de istifade etti. Bbir taraftan oradaki Türk ve Arap talebelere ders veriyor diğer taraftan Aynü's-Şems Üniversitesinde hocalık yapıyordu. Bu arada Ezher'de Yüksek lisansını tamamladı. Tahsilini tamamladıktan sonra, Ezher'de hoca olarak kalması veya Arap ülkelerinden birine geniş imkânlarla tayin olunması tekliflerini kabul etmeyerek, ana yurduna hizmet etmek niyet ve kararı ile 1962 yılında Türkiye'ye döndü. İstanbul İmam Hatip Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ile İlahiyat Fakültesi talebelerine Arapça ve İslâmî ilimler okuttu, onlar için kurslar açtı. Yalova Esenköy'de düzenlediği yaz kampları kamplarıyla pek çok talebe yetiştirdi. Talebelerini yetiştirmek üzere tercüme faaliyetlerine girişti. Onlarla birlikte "Divan ilmi Araştırmalar Müessesesini" kurdu. 1977'de, "Haseki Eğitim Merkezi"ne tayin oldu. Burada dokuz sene Arapça, tefsir ve hadis hocalığı yaptıktan sonra yaş haddinden emekli oldu (1985).Emekli olduktan sonra Yalova Esenköy'deki evinde, yine talebeleriyle ve yazmakta bulunduğu eserleriyle meşgul oldu. 2013 yılında 93 yaşında iken vefat etti. Te'lif Eserleri: Dini-miz ve Hayatımız - Dini Suallere Cevaplar, Hayatım İbret Aynası (Hatıralar), İstanbul 1996-1997. Bütün Yönleriyle İslam İlmihali, Mutluluk Yolları (Hayat Kitabı 1), Mutlu Bir Aile Yuvası (Hayat Kitabı 2), Görevlerimiz ve Sorumluluklarımız (Hayat Kitabı 3), Hayatın İçindeki İslâm I (İnanç Dünyamız), Hayatın İçindeki İslâm II (İslâmın Temel İlkeleri), Hayatın İçindeki İslâm III (Ruhî Arınma ve Sosyal İlişkilerimiz), Yaptığı Tercümele:Hadislerle Müslümanlık, İstanbul 1973, 5 cilt 2200 sh.Muvatta, İstanbul 1980, 2 cilt 1400 sh.Sünenü'n-Nesaî, İstanbul 1981, 8 cilt, 3054 sh.Hadislerle İslâm, İstanbul 1984, 5 cilt, 2785 sh.

bir kitap hazırlayacakları sırada yine Ahmet Çelik'in o zaman çektiği resimlere ihtiyaç duymuşlardı da o da hemen onlara ulaştırmıştı. Onun arşivciliğinin de yeni nesillere aktarılması gerektiği kanaatindeyim.

Kısaca, o tevazu ve ilim sahibidir. Konuşmaktan ziyade yazar ve iş yapar. Rıfk ve yumuşak bir ruh haline sahiptir. Rızkının helal olmasına oldukça riayet eder. Başkalarının göremediği şeyleri o farkederek ve hemen not eder. Kütüphanecidir ve arşivcidir. **Fahri doktora ünvanı** verilmeye layık görülen çoğu kişiden daha fazla bu ünvanı hak ettiğinin düşünüyor ve üniversitelerin Ahmet Çelik Hocaya fahri doktora vererek, onun onurlandırılmasının gerektiği kanaatindeyim.

Ölümden sonra hayırla yadedilmemenin ikinci bir ömür olduğunu bilerek, onun da hayırla yad edileceğini ve amellerinin makbul olmasını niyaz ediyorum.



AHMET ÇELİK BİR GÜZEL İNSAN...

Ahmet Çelik; namı diğer Ahmet Hoca, Konya'da tanıdığım arkadaşlarım ve mesai paylaştığım iş arkadaşlarım arasında gerçekten çok ayrı ve özel bir yere koyduğumuz nadide örnek insanlardan biridir diye düşünüyorum.

Kim bu Ahmet Hoca? Ne işler yapar, boş veya dolu zamanlarında nelerle uğraşır, neden bu kadar sevilir sayılır?

Bir kere her şeyden evvela bir **vatan, millet, memleket ve tarih sevdalısı**.

İşimiz gereği Konya merkez ve çevre ilçelere muhtelif görevler için çıktığımızda her fırsatta tarihi mekanları ve mezarlıklardaki Osmanlı ve Selçuklu dönemi mezar taşlarını fotoğraflamak suretiyle bir iz kaydı oluşturur ve bunların günümüz Türkçesi ile anlaşılır bir hale gelmesi için çalışmalar sürdürür; başka bir deyişle yeni nesil gençlerimiz ile ebediyete intikal etmiş atalarımızın kayıtları arasında bir köprü vazifesi yapmak için çabalar durur.

Şahit olduğum çalışmalarından birisi **Konya'da Metfun Peygamberler⁽¹⁾** konulu araştırma yazısı ki bu çalışmada Osmanlı'dan bu yana mevcut yazılı kaynakları tarayıp Konya'mızda metfun 14 adet peygamber olduğuna dair bir yazı dizisi oluşturmuş ve Konya'nın bir Peygamberler kenti olduğunu ortaya koymuştur.

Diğer bir çalışmasında **Osmanlı'dan Cumhuriyete Öğretmenlerimiz** konulu bir arşiv tarama ve inceleme çalışması yapmış ve bu grup öğretmenlerimiz hakkında bir yazı dizisi oluşturarak bunun yayınlanmasına vesile olmuştur.

Konya ve civarındaki bütün Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri hakkında fotoğraflama ve bilgi derleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken bizlere de öğrenmenin yaşı ve sınırı yoktur mesajını sürekli verdiğini düşündürür.

Aslında sadece tarih değil, pek çok araştırma gerektiren ansiklopedik bilgiler konusunda da çok donanımlı olduğunu düşündüğüm bir mesai arkadaşım olması bizi her zaman gururlandırır. Bilgisayar marifetiyle ulaşabileceğiniz bilgilerin pek çoğunu bilgisayarsız ortamlarda Ahmet Çelik hocamıza şahsen sorarak kolayca edinebilirsiniz.

Kendisi pek çok akademik kariyer kimliğini materyal olarak olmasa da manevi olarak ceketinin cebinde taşıyan ve fakat o etikete materyal olarak sahip olan pek çok kişiye çalışmaları sürecinde rehberlik yapmış bilge ve muhterem bir insan olduğundan olsa gerektir ki çevresindeki tüm insanlardan sevgi ve saygı gören mütevazı, temiz kalpli ve gönüllerde profesör olmuş bir insandır.

Allah yolunu açık etsin diyor, bariz başarılarının ve kıymetli çalışmalarının devamını diliyorum.

(1) Akademik Sayfalar, 22 Haziran 2016, C. 16, S. 22, s. 339-352.

AHMET ÇELİK HOCAM



İdris BİLGİ

Ahmet Çelik, hayatını okumaya, öğrenmeye, yazmaya, öğretmeye ve anlatmaya adanmış bir kişidir. Kişisel olarak centilmen, hoşgörülü, efendi, dürüst, kimseyi kırmayan ama Hakk'tan başkasına boyun eğmeyen, mütevazî ve kimseye yük olmayan bir beyefendidir. Yazmayı, araştırmayı sever. Yazı yazmak kolay, tesir etmek zordur.

İslamiyet, ölçü ve ahenk dinidir. Ölçü ve ahenk ise “güzel”i ortaya koyar. Güzel yaşanmış bir hayat, aynı zamanda bir eserdir. Hiçbir nazım ve nesir, güzel yaşanan bir hayat kadar güzel ve tesirli değildir.

Peygamber Efendimiz'in hayatı en üstün ve en tesirli bir eserdir. Öyle ki; O'nun biyografisi bile yaşadığı hayatın gölgesidir. Sahabe, “anam babam sana feda olsun” diyor, o kadar hayran bırakmış kendine... Ahmet Çelik kardeşim de lisanı hal ile çaktırmadan, kendini öne çıkarmadan yazan, araştıran kişilik sahibidir. Benim tanıdığım, bildiğim kadarıyla Ahmet Çelik Ağabey'i şu hususlara da çok dikkat eden bir şahsiyet olarak tanırım..

Okuduğu her şeyden, önemli yerleri, okuduğu şeyin kaynağıyla birlikte kaydettiği sağlam defterleri/ajandaları olan, özet okuyarak, bazı kişiler ve kitap-

lar hakkında yalnızca başkalarının yazdıklarını okuyarak karara varmaz; kendileri doğrudan araştırmaya yönelir.

Yürümek istediği yolun öncülerinden hayatta iseler -mümkünse- doğrudan kendilerinden, ölmüşlerse eserlerinden ve onlar hakkında yazılanlardan faydalanır. Böylece ilgili sahanın büyüklerinden faydalanaarak, daha iyi olma çabasına kat-



Merhaba
Akademik Sayfalar



kı sağlayacağına inanır. Bu çaba kişinin kendini çok şey sanma ve bağımlılık hastalığına da ilaç olacağını kabuk edebilen.

Aynı şeylerle ilgilenen kişilerle ortak çalışma grupları oluşturarak, önceden hazırlıklı okumalar, toplantılar yapabilir. Bu topluluklarda konu paylaşımı yapılabileceği gibi, aynı konuyu herkesin hazırlanmasıyla da toplantılar yapılabilir. İhtiyaca göre bu toplantıları geniş-

letilebilir özellikleri vardır.

Gereksiz kişilerle, gereksiz tartışmalardan kaçınır. Çünkü tartışmak, çoğu kere enerjinin israfına sebep olur. Dahası tartışmanın çoğu, doğruyu bulmaya yönelik değil, muhataba üstün gelmeye yönelik olduğundan, bir söz düellosuna dönüşür ve faydadan çok zarar verir. Dahası insanlar bazen yeterince bilmedikleri hususları da tartışma konusu haline getirerek kendilerini ve çevrelerini düşünce girdabına sokarlar. Bu türlü tavırlardan uzak durmasını bilen güzel insandır. Hayatı ve eserleriyle toplum üzerinde etkili olan kişileri dinlemek ve gerekli konularda, onlardan nasihatler almak da faydalıdır. 'Nasihat, dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde, ekseriya pek ucuza satılır.' (Hz. Ali) uyarısını da dikkate almak gerekir. Çünkü Hz Peygamber, kişinin yaşam tarzı olarak tanımlanabilen 'din' kelimesi için şöyle buyurmuşlardır: 'Din nasihatten ibarettir. Sorular: - Kimin için ey Allah'ın Resülü? - Allah için, Kitabı için, Resülü için, Müslümanların önderleri ve hepsi için. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir, ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir kusur görürse bunu ondan gidersin.' (Tirmizi, Bir, 17-18) düsturuna uyan.

'Din, tarih, dil, edebiyat vs. gibi' konularda genel kültüre sahip olmaya çalışan Ahmet Çelik kardeşim, "kitapları raflarda esir tutmayan hakkını veren biri olarak tanıdığım bir şahsiyettir. Vesselâm...

KONYALI EĞİTİMCİ - YAZAR AHMET ÇELİK HOCA



Av. Serdar
CEYLAN

Akademik Sayfalar'ın editörlüğünü üstlendiğim 2013 yılından günümüze maddi ve manevi en önde gelen destekçilerimizden birisi de şüphesiz Ahmet Çelik Hoca olmuştur. Akademik Sayfalar'da ilk yazılarının neşredildiği 2009 yılında tanıştık, yayın kurulu toplantılarında, Konya Ansiklopedisi çalışmalarında kendilerini takdirle takip ettim. Şehir tarihi araştırmalarımızda ve diğer alanlardaki ortaklıklarımız dışında da kendilerini bir ağabey olarak, güzel ahlaki ile tanıdık, örnek almaya gayret ettik. Böylece Ahmet Çelik Hoca, Mehmet Ali Uz Hocamın, Akademik Sayfalar'ın bizle buluşturduğu kıymetli bir dost oldu.

Her hafta bir yayın çıkarmak, her sayı için yazı temin etmek, yazıları tetkik ve tashih etmek, fotoğraf, bilgi, belge ekleyerek yazıları daha

da zenginleştirerek okuyucularımızla buluşturmak, işte böyle vefalı dostlar sayesinde oluyor.

Memuriyetimin ve diğer sosyal etkinliklerin yoğunluğunda Akademik Sayfalar, henüz 20 aylık olan oğlum Mehmet Ali ile onun ağabeyi konumunda, evimizin bir evladı. Ahmet Çelik Hocamız da ailemizin kıymetli bir ferdi. İşte kelimelerin, satırlarımızın teşekkürde aciz kaldığı kıymetli hocamıza bir vefa nişanesi olarak, sürpriz olarak hazırladığımız, "**Ahmet Çelik 50. Yaş Özel Sayıları**"nı takdirlerinize arz ediyoruz.

Bu özel sayılar, **11 Aralık 2016 Pazar günü**, özel sayılarımıza yazı gönderen tüm dostlarının davet edildiği bir arabaşı / arabaşı davetinde, renkli özel baskısı ile kendilerine hediye edildi.



Ahmet Çelik'in 50. Yaş Toplantısı, Av. Serdar Ceylan'ın evinde arabaşı daveti; soldan sağa: Mehmet Ali Ceylan, S. Melik Kaya, Ahmet Çelik, Dr. İsmail Bilgili, Eyüp Kirpitci, İdris Bilgi, Hasan Yaşar ve Mustafa Erol, 11.12.2016.



Ahmet Çelik'in 50. Yaş Toplantısı, Av. Serdar Ceylan'ın evinde arabaşı daveti; soldan sağa: Mustafa Erol, Dr. İsmail Bilgili, Av. Serdar Ceylan, Ahmet Çelik, Av. Mehmet Ali Uz, İdris Bilgi, Eyip Kirpitci, S. Melik Kaya, 11.12.2016.

Ahmet Çelik Hocamız hakkında yazılanlar, onu tanıtmaktan, fazlası ile hakkettiği sıfatları kendilerine arz etmekten ziyade, Konya'mızın, bizlerin onun çalışmalarına şükranımızın bir ifadesidir. Bu çalışmalarının daha da artarak, zenginleşerek devamının istihkamıdır.

Geçen hafta özgeçmiş ile birlikte listesini neşrettiğimiz, Akademik Sayfalar'daki makalelerinin sayısı 93'ü bulmuştur. Böylece en çok yazısını neşrettiğimiz, beşinci sırada olan yazarımızdır. Neşrettiğimiz tüm makaleleri titiz bir araştırmanın ürünüdür. Pek çoğu konusunda ilk veya en detaylı yazıdır.

“Osmanlıdan Cumhuriyete Öğretmenlerimiz” yazı dizisinden neşredilen on beş yazıdan, yedi yazıyı da Ahmet Çelik Hocam ile birlikte hazırladık. Bu çalışmalarımızda Hocamın arşiv evrakına, gazete koleksiyonlarına dayanan, yazılarımızın temeli olan çalışmasını, ulaştığımız ailelerinin verdiği bilgi, belge ve fotoğraflarla daha da zenginleştirmeye gayret ettik. Birlikte hazırladığımız bu makaleler bizim için de bir mektep oldu. Titiz ve literatüre oldukça hakim olan Çelik Hoca, tevazu ve sabırla bu çalışmalarımızı her türlü yoğunluğuna rağmen hiç aksatmadı. Böylece özellikle geçtiği-

miz üç yılda dostluğumuz daha da pekişti.

Konya hukuk ve baro tarihi çalışmalarımıza önemli katkıları olan Çelik Hocamız ile Konya Baro Dergisi'nde de müşterek makalemiz (Y. 40, S. 23) neşredildi. Konya Müntesibi Hukuk ve Konya Dava Vekilleri Cemiyetleri hakkında iki önemli makale neşrederek, bu alandaki kitap çalışmamıza da önemli bir kaynak oldu. Konya Barosu'nun Kuruluşunun 100. Yılı (7 Haziran 2012) etkinliklerinde bu çalışmalarımız takdirle karşılandı.

Birlikte hazırladığımız bazı özel sayılar, birlikte konferans vermemeze de vesile oldu. **“Konya'da Metfun Peygamberler”** (3 Eylül 2016), **“Vefatının 66. Yılında Abdulgaffar Totaysalgır”** (1 Ekim 2016) gibi konferanslarda Çelik Hocam ile tecrübe sahibi olduk.

Eşim Dr. Esra Hanım'ın aile hekimleri olması münasebetiyle de Ahmet Hocamın hanesine misafir olduk, ailesini daha yakından tanıma imkânımız oldu. Eşi Hanımefendi ve evlatları için de iyi bir eş ve baba olduğuna şahit olduk.

Ahmet Çelik Hocama, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, kitaplı nice nice seneler niyaz ediyorum. Hürmet ve muhabbetle...

AHMET ÇELİK'İN KONYA ANSİKLOPEDİSİ MADDELERİ VE DİĞER MAKALELERİ



Av. Serdar
CEYLAN

Geçtiğimiz haftaki sayımızda, Ahmet Çelik'in Akademik Sayfalar'da neşredilen makalelerinin listesini yayımladık. Bu hafta da Konya Ansiklopedisi maddeleri ile diğer yayınlarının listesini neşrediyoruz.

KONYA ANSİKLOPEDİSİ MADDELERİ

1. Bardakçı, Sefa, 2/40-41
2. Donanmay-ı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti Konya Şubesi, 3/129
3. Ebu Bekir Paşa Alaiyeli (Konya Valisi), 3/153-154
4. Göktaş, Mehmet Fatih, 4/10-11
5. Hacı Mükremin Efendi, 4/88-89
6. Hadimî Ebu Naim Efendi, 4/134-135
7. Hasan Kudsi Ödemişli, 4/194-195
8. Hüseyin Paşa (Can Arslan Paşazade), 4/257-258
9. İttihat Terakki Konya Şubesi, 4/374-375
10. İzler, Ahmet Haki, 4/380
11. Karahacı Mustafa Efendi, 5/59
12. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi, 5/128
13. Konya Dava Vekilleri Cemiyeti, 6/28
14. Konya Hak Yolu Dergisi, 6/49-50
15. Konya inas Rüştîye mektebi, 6/55-56
16. Konya İntibah Gazetesi, 6/56-57
26. Konya Müntesibini Hukuk Cemiyeti, 6/93-94

17. Konya'da Sıbyan Ve İbtidai Mektepleri, 6/108-109
18. Mahmud Esad Efendi, 6/255-256
19. Mehmet Emin Efendi (mebus), 6/282-283
20. Meram'da Eğitim-öğretim, 6/314
21. Mesudiye ibtidai Mektebi, 6/329
22. Muhammed Bahaeddin Efendi, 7/3-4
23. Muhammed Kudsi/Memiş Efendi, 7/4-5
24. Muhammed Zeynelabidin Efendi, 7/5-7
25. Münzevi Said Efendi, 7/49



26. Oral, Rifat, 7/117
27. Pekcan, Ali (Dr.), 7/187
28. Rifat Efendi, 7/224-225
29. Saatçi Rifat Efendi (mebus), 7/237
30. Totaysalgır, Abdulgaffar, 8/337
31. Ubeydullah Efendi, 9/1
32. Veli Sabri Uyar, 9/24-25

KONYA BURADA DERGİSİNDE YAYIMLANAN MAKALELERİ

1. Mevlana'nın Gel Çağrısını Kıramadı Geldi: Kadınhanılı Ahmed Kudsi Efendi, Konya Burada, 23 Kasım 2011 yıl: 1, Sy. 1

2. Gönderdiği Mektuplarla Abdülhamit Han'a Ders Veren Konyalı Büyük Âlim: Muhammed Bahaeddin Efendi, Konya Burada, 7 Aralık 2011 Yıl: 1, Sy. 2

3. İngiliz Ajanı Gertrude Bell'in Çektiği Resimlerle Konya, Konya Burada, 23 Aralık 2011 Yıl: 1, Sy. 3

4. Sahib Ata, Konya Burada, 16 Ocak 2012 Sy. 4

5. Kara Hacı Mustafa Efendi, Konya Burada, 11 Şubat 2012 Sy. 5

6. Rumelide Bir Yer: Sofya, Konya Burada,

7. Osmanlı Dönemi Konya Basınından: Hadimli Fahreddin Efendi'nin Makale-leri Konya Burada,

8. Osmanlı Dönemi Konya Basınından: Hadimli Fahreddin Efendi'nin Makaleleri: Siyasetle bi Tarafılık, Konya Burada,

9. Bulgaristan'da Esir Konyalı Askerler, Konya Burada,

10. Unuttuğumuz Bir Konyalı: Abdullah Atıf Efendi, Konya Burada,

11. Osmanlı Dönemi Konya Basınından: Mehmet Rifat Efendi'den Hadimli Mehmed Vehbi Efendi'ye Açık Mektup, Konya Burada,

12. Anadolu'ya Akan Nehirler, Konya Burada,

13. Osmanlı Dönemi Konya Ba-

sınından: Mehmet Rifat Efendi'nin Başyazıları, Konya Burada,

14. Osmanlı Dönemi Konya Basınından: Seydişehir'de Bir İcazet, Konya Burada,

15. Osmanlı Dönemi Konya Basınından: Hadimli Mehmet Vehbi Efendi "İnsaf Yahu", Konya Burada,

16. Osmanlı Dönemi Konya Basınından: Islah-ı Medaris (Medreselerin Islahı) Hakkında Birkaç Söz, Konya Burada,

17. Mehmet Emin Bolay, Konya Burada,

KONYA TİCARET ODASI İPEKYOLU DERGİSİ (Hakemli)

18. Hamdizade Abdülkadir Erdoğan'ın Ahi Evren Hakkında Bir Makalesi (KTO İpek Yolu Konya Kitabı XIV, s. 47-56, Konya, 2013.

19. Ahilik Üzerine Bir Literatür Denemesi (KTO İpek Yolu Konya Kitabı XIV, s. 199-230, Konya, 2013. (Prof Dr. H. Ahmet Özdemir'le birlikte)

MAHALLE MEKTEBİ DERGİSİ

1- Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'nin Konya Şiirleri, Mahalle Mektebi, Eylül Ekim 2013 sayı: 13

2. Ali Emîrî'nin Medhiye-i Mevlânâ'sı, Mahalle Mektebi, Ocak Şubat 2015 sayı: 2

KONYA BAROSU DERGİSİ MAKALELERİ

1. Konya Dava Vekilleri Cemiyeti, Konya Barosu Dergisi, Yıl: 40, Sayı: 22, Eylül 2012

2. Müntesibini Hukuk Cemiyeti, Konya Barosu Dergisi, Yıl: 40, Sayı: 22, Eylül 2012

3. (Serdar Ceylan ile birlikte) Konya Barosu Kurucularından: Avukat Hilmi Aksoy ve Avukat Mümtaz Ataman, Konya Barosu Dergisi, Yıl: 40, Sayı: 23