

www.merhabahaber.com

Cilt: 15 • Sayı: 29
21 EKİM 2015 ÇARŞAMBA



Merhaba

gazetesinin her **Çarşamba**
okurlarına armağanıdır.

KADEMİK

Sayfalar

Hazırlayan: **Av. Serdar CEYLAN**
srceylan@hotmail.com

BİR KONYA ÇINARI
Av. MEHMET ALİ UZ

80. Yaş

ARMAĞANI
ÖZEL SAYISI - III



Prof. Dr. Ali
Osman ÖZTÜRK



MEHMET ALİ UZ BEY'İN KONYA'YA KÜLTÜR HİZMETİ

Mehmet Ali Uz avukatlık mesleğinin yanı sıra, belki daha doğru bir deyişle, bu meslekten daha çok kültür adamlığı ile tanınır. Ben öyle biliyorum en azından.

1935 yılında Konya Kalecik Mahallesi'nde doğan Mehmet Ali Uz'un babası **Halil Rifat Efendi** (1318 / 1902-1980), dedesi II. Abdülhamit ve Cumhuriyet döneminin tanınmış eğitimcilerinden (Sarı Ali Efendi diye bilinen) Ali Avni Uz(1874/1943)'dur.

M. Ali Uz, 1958 yılında Konya İmam Hatip Okulu'nu, 1961 yılında da Gazi Lisesini bitirdikten sonra, Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olur. 25 yılı aşkın bir süre serbest avukatlık, 3 yıl da noterlik yapar.

1970'li yıllarda Konya İmam Hatip Lisesi'nde hukuk bilgisi, 7 yıl da Konya Akşam Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon derslerine girer. 15 yıl kadar da Selçuk Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi ile bazı diğer birimlerinde iş hukuku dersleri ve

rir.

Öğretmenlik yıllarından itibaren yerel gazete ve dergilerde yazıları yayınlanır. Konya Postası'nda günlük yazılar yazar. Sosyal faaliyetlere katılır. Konya Yeşilay Şubesi ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer alır. On altı yıl Konya Aydınlar Ocağı'nın, 20 yılı aşkın bir süredir de Yeşilay Konya Şubesi başkanlığını yürütür.

Bağımlılık Yapan Maddeler, Konya Âlimleri ve Velileri (2 cilt), *75. Basın Yılında Mustafa Ataman, Konya ve Rehberi* (Osmanlıcadan sadeleştirilerek Türkçeye çeviri), *Şiirimizde Meşhur Beyitler* gibi değişik konularda yayınlanmış kitapları mevcuttur⁽¹⁾.

Mehmet Ali Uz'un Konya'ya kültür hizmeti bunlarla sınırlı kalmıyor. Gazetecilik yönünü de önemle vurgulamamız gerekir. Özellikle 1998-2001 yılları arasında Konya Postası'nda yönettiği *Akademik Sayfa*, dönemin kültür adamları için çok önemli bir platform oluşturmuş, çok sayıda kültür yazısının yayınlanmasına önayak olmuştur. Konya kültürüne hizmet edenleri buluşturmaya yönelik düşünceler taşıdığı, daha o sayfalarda belli oluyordu. Bu kapsamda çok sayıda kültür adamına özel sayılar hazırlamış ve



(1) Uz, Mehmet Ali (2003): Konya Kültürüne Hizmet Edenler. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 48, Konya, s. 317-320.

hazırlatmıştı.

Kanımcı, bu alanda hizmeti olan herkesi kucaklayan en önemli çalışması “*Konya Kültürüne Hizmet Edenler*” başlığıyla hazırladığı iki ciltlik cismiyle değil, ama işleyle dev eseridir. Konya Büyükşehir Belediyesi yayını olarak ilki 2003 yılında yayınlanan bu eser, ikincisiyle 2004’te tamamlanmıştır. Birinci ciltte Konya kültürüne hizmet edenler, (örn. N. Rüştü Büngül, M. Ferit Uğur, Mehmet Muhlis Koner, İ. Hakkı Konyalı, Şehabettin Uzluk, Nejat Göyünç ve Yılmaz Önge gibi) vefat edenler ve (örn. Feyzi Halıcı, Saim Sakaoğlu, Haşim Karpuz, Seyit Küçükbezirci, M. Tahir Sakman, Cener Arabacı gibi) yaşayanlar olmak üzere iki grupta ele alınmıştır⁽²⁾.

İkinci ciltte de bu sıralamaya riayet edilmiş, ancak burada akademik ve fahri kültür adamları yanında, büyükşehir belediye başkanları, merkez ilçe belediye başkanları, Selçuk Üniversitesi’nin bazı rektörleri, Konya İl Kültür Müdürlüğü çalışanları ve Konya Ticaret Odası gibi kültürel çalışmalara büyük destek veren kurumlara da yer verilmiştir⁽³⁾.

Eserde hakkında bilgi verilen kültür adamlarının önce bir fotoğrafı ve biyografisi, sonra (kitap ve makale düzeninde) eserleri verilmekte, daha sonra da örnek bir yazısı okurun dikkatine sunulmaktadır. Sabırlı ve özenli bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan bu eserin, Konya kültür birikimi-



Konya Fikir, Sanat ve Kültür Adamları Birliği’nin bir toplantısında Mehmet Ali Uz.

ne katkı sağlayanları gelecek kuşaklara aktarma ve tanııtma bağlamında çok önemli bir işlev göreceğinden kuşku yoktur. Son derece kadirbilir bir düşünceyle gerçekleştirilen bu projenin zaman içinde yeni isimlerle olgunlaştırılıp tamamlanarak sürdürülmesi ve tek ciltte toplanması yararlı olacaktır.

Her büyük çaplı eserin zamanla güncelliğini yitirmesi kaçınılmazdır. Nitekim bu eserde de yayınlandığı yıllarda hayatta olan bir kısım kültür adamı (Allah rahmet eylesin) şimdi aramızda değildir. Bu bakımdan “*Vefat edenler ve yaşayanlar*” sıralamasında elbette değişiklikler gündeme geliyor. Diğer yandan bazı isimlerin akademik unvanları ve görevleri değişmiştir. Her ne şekilde olursa olsun, bu tür değişikliklerden etkilenmeyi en aza indirmek için

(2) Uz, Mehmet Ali (2004): Konya Kültürüne Hizmet Edenler 2. Araştırmacı Yazar ve Kurumlar. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 57, Konya.

(3) Uz, Mehmet Ali (2003): Konya Kültürüne Hizmet Edenler. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 48, Konya, s. 317-320.



(Soldan): Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, (Rahmetli) Yalçın Dikilitaş, Prof. Dr. Haşım Karpuz, Seyit Küçükbezirci, (Rahmetli) Ahmet Sefa Odaşası, Mehmet Ali Uz ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

daha genel geçer bir sistematığe başvurmak düşünülebilir. Bu kapsamda mevcut ansiklopedilerde uyulan yöntemlere göre yeni baskılarda alfabetik sıralama sağlanırsa kanımca daha da işlevsel olacaktır.

Diğer yandan Mehmet Ali Uz şimdilerde, bu eserini gölgede bırakacak kapsam ve nitelikte çok daha evrensel bir projeyi daha tamamlamıştır. Rahmetli Selçuk Es'in 1960-1970 yılları arasındaki yazılarında fikir babalığını yaptığını düşündüğüm ve Mehmet Ali Uz'un "*Konya Kültürüne Hizmet Edenler*" eseriyle temeline en büyük harcı koyduğu "*Konya Ansiklopedisi*" projesi. Halen 5. cildi yayımlanmış ve dağıtımı yapılmış olan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Dairesi bünyesinde hazırlanan *Konya Ansiklopedisi*'nin yayın kuruluna başkanlık eden de Mehmet Ali Uz'dur. Yardımcısı Ali Işık ile bu hususta geceli gündüzlü yoğun bir mesai harcıyıp Konya kültürünün değişik alanlarında uzmanlaşmış yazarlara maddeleri

sipariş ederek zaman içinde hedeflenen son aşamaya gelmişlerdir. 9 ciltte tamamlanan bu (hacmi ve içeriğiyle) dev eser okurla buluşmayı beklemektedir.

Bu çalışmanın adı geçen değerli emekçileri dışında, başkan Tahir Akyürek'in şahsında finansal destekçisi ve hamisi Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de canı gönülden kutlamak gerekmektedir. Bir büyükşehre yakışır bir tutumla, kentin tarihi ve kültürüne, sosyal yaşamı, Konyalı bilim ve sanat insanları, kültür emekçileri ve siyasetçileri gibi hizmet erleri hakkında çok önemli ve kalıcı bir bellek kazandırılmıştır Türk bilim dünyasına. Bunun takdiri gelecek kuşaklarca daha iyi yapılacaktır kuşkusuz. Sanal ortamlara mahkûm olduğumuz bu günün koşullarında kâğıda dökülen bilgi birikiminin kıymeti ileride çok daha büyük bir minnetle anlaşılacaktır. Günümüz koşullarında internet ortamına aktarılmasında büyük yarar gördüğümüz *Konya Ansiklopedisi*'nin *Wikipedia* örneğine benzer gün-



Prof. Ali Osman Öztürk'ün evinde kültür sohbeti: Mehmet Ali Uz ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu.

cellenebilir bir formata kavuşturulması, ansiklopedinin güncelliğini muhafaza etmesi bakımından önerilebilir.

Mehmet Ali Uz, 1993-1995 tarihli iki ciltlik *Baha Veled'den Günümüze Konya Âlimleri ve Velileri*'nden başlayan **kültür türbedarlığı serüveni**, 1998-2001 yıllarındaki *Konya Postası Akademik Sayfa* üzerinden 2003-2004 tarihli iki ciltlik *Konya Kültürüne*

Hizmet Edenler eseriyle olgunlaşmış ve bugün *Konya Ansiklopedisi*'nde zirve yapmıştır. Bu onun ustalık döneminin eseridir. Konya ona minnettardır.

Kaynakça

Uz, Mehmet Ali (2003): **Konya Kültürüne Hizmet Edenler**. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 48, Konya.

Uz, Mehmet Ali (2004): **Konya Kültürüne Hizmet Edenler 2. Araştırmacı Yazar ve Kurumlar**. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 57, Konya.



Aczimin Giryesi

Prof. Dr. Ahmet Sergi

M. Ali Uz Hocam'a...

Yaş dediğin nedir ki dün yetmiş idi bugün seksen,
Nefesler sayılı; değişmez yürüsen, koşsan, seksen.
Güvendiğin dağlara kar yağsa da aldırma ey dost,
Hayırla anacağız biz, hizmete devam et tek sen...

Yrd. Doçc. Dr.
Hüseyin
ÖKSÜZ



KONYA'LI AVUKAT MEHMET ALI UZ BEY...

Türk-İslam Medeniyetinin en mühim şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzun "**İstanbul Efendileri**" olduğu gibi, Türk İslam Medeniyetinin müstesna şehirlerinden biri olan Konya'mızın da "**Konya Efendileri**" vardır. Bu büyük uygarlığın teşekkülünde hizmetleri olmuş insanlar bunlar... Bu efendiler ahali arasında, okumuşu-okumamış, esnafı-tüccarı, âlimi-fâzılı nezdinde temayüz etmiş, her haliyle imrenilen ve örnek alınan insanlardır.

Tanıdığım Av. Mehmet Ali UZ Beyefendi de Konya'mızda bu vasıfları haiz bir büyüğümüzdür. Kendisini 60 lı yıllarda Konya İmam-Hatipte okurken biliyordum. 70 li yıllarda eczaneme zaman zaman gelirdi, sohbet ederdik. Büyüğüm olması hasebiyle benim onu daha çok ziyaret etmem gerekirken, O benden daha çok gelirdi. Görüşmelerimizde Mehmet Ali Ağabeyim samimi, ciddi, güven ve hürmet telkin eden haliyle bende güzel izler bırakmıştır.

O uzun yıllar avukatlığının yanında, bitmez tükenmez bir enerji ile Konya kültürüne hizmet vermeye çalışan bir Konya'lıdır. Yazdığı kitaplar slogan kitapları değil,

hep araştırmaya, bilgiye ve ilme dayanan eserlerdi. Bunların en sonuncusu ve yükü ağır olanı "**Konya Ansiklopedisi**" dir.

Mehmet Ali UZ Beyefendi fikirlerinde, düşüncelerinde hiçbir zaman ifrata kaçmayan bir büyüğümüzdür. Siyasi görüşünü saklamaz, hep biliriz. Doğru bulduğu fikir ve davranışları, muhalif taraftan da gelse kabul eder. Bu hususlarda sünnet-i seniyye ışığında doğru olanı bulur ve bunu da etrafındakilere, kırmadan incitmeden anlatır.

Mehmet Ali UZ Beyefendi çok çalışkan, azimli, verimli ve makul bir insandır.

Bugünün insanlığının başının derdi olan kaprisler gibi, harislik gibi. Dünya menfaatlerine düşkünlük gibi zafiyetleri yoktur.

Mehmet Ali UZ Beyefendi hayatını Konya kültürüne hizmetle geçirmiş, gelecek nesillere güzel hizmetler bırakmak için bıkmadan usanmadan, her gün daha başka neler yapabilirim düşüncesiyle çalışarak geçiren bir güzel Konyalıdır.

Güzel bir mü'mindir.

Kendisi için Mevla'mızdan muvaffakiyetler ile sağlıklı ve uzun ömürler dileriz.



KÜLTÜR TÜRBE DÂRİMİZ MEHMET ALİ UZ



Ali IŞIK

Geride bıraktığımız Nisan ayının ortalarıydı. Bir akşam telefonum çaldı. Baktım, arayan muhterem M. Ali ağabey idi. Kısa bir hal-hatır faslından sonra:

- Ali Hocam, sen *Ansiklopedi*'ye Hekim Sava'yı yazmıştın galiba. Kaçınıcı ciltte olduğunu hatırlıyor musun? Onun evini tespit ettim. Onunla ilgili bir yazı yazmayı düşünüyorum da...⁽¹⁾

Aynı anda ona karşı duyduğum takdir ve hayranlık hisleriyle, telefonun bir ucunda sözlü imtihana çekilmiş sathî bilgili bir öğrenci gibi hissediyorum kendimi. Nitekim sorusuna verdiğim

cevabın tam isabetli olmadığını da telefonu kapattıktan bir süre sonra farkına varabiliyorum.⁽²⁾

Saatime bakıyorum. Şu saatte onun yaşındakiler –hele bir de dört duvar arasında yapayalnız kalmışlar- ya televizyon karşısında uyukluyor ya da yataklarında mışıl mışıl uyuyordurlar. Oysa o, neredeyse bir asır önce ölmüş/ öldürülmüş bir gayrimüslim Konyalı hekimin derdine düşmüş.

M. Ali ağabeyi yazılarından tanıyanlar, onun yazılarının önelerine hangi şartlarda ulaştığını tahmin bile edemezler. Günümüzde yoğunlaştığı mahallî tarih araştırmalarının birer sonucu olan yazıları, hep iğneyle ka-

(1) Mehmet Ali Uz, "Hekim Savalı Köşkü Nerede idi?", Akademik Sayfalar, 27 Mayıs 2015, C. 15, S. 15, s. 225-227.

(2) Ali Işık, "Hekim Sava, Konya Ansiklopedisi, C. 4, s. 219, 220.



Konya Ansiklopedi çalışmalarında Av. Mehmet Ali Uz, Ali Işık, Bekir Şahin,, Prof. Dr. Sami Güçlü.



zılmış bir kuyunun dibinden derlenilmiştir. Bu müşküllüğe kendisinin sağlık durumu da eklenince...

Dermansız sarı nokta, gözlelerinden birini tamamen devreden çıkarmış, Allah beterinden esirgesin, diğerinin ışığını da kıstıkça kısmıştır. Bu yüzden şimdilerde o, kitap yazılarını ancak pertavsızla (büyüteç) okuyabilmektedir. Pertavsız kullanmayanlar onunla bir metin okumanın zorluğunu bilemezler. Çıplak gözle veya gözlükle insan bir çırpıda bir satırı okurken, pertavsızla bir, bilemediniz iki kelimeyi okuyabilirsiniz (Bu arada bir de satırı kaybetme riski vardır). Bundan dolayı sırf pertavsızla yapılan bir okuma dahi iğneyle kuyu kazmaktır.

Dokuz ciltlik *Konya Ansiklopedisi* ve içindeki ona ait yüzlerce madde, tarihi Konya mahalleleri araştırmaları, tarihe mal olmuş pek çok ata yadigarının yerlerinin tespiti –ki bunların en önemlisi Mevlâna'nın evinin tespiti- , çeşitli dergi ve gazetelerin talebi üzerine kaleme aldığı yazılar, sempozyum bildirileri, köşe yazıları vb. şimdilerde hep bu şartlarda okuyucuyla buluşmaktadır.

Onun Konya kültürüne hizmetleri araştırma, yazma ve konuşmalarla sınırlı değildir. Onun

en çok gıpta ettiğim yönlerinden biri iyi bir eğitici olmasıdır. Bu sözümle onun Türk milli eğitimine olan bilfiil hizmetini kastetmiyorum. Kastettiğim, kültür ve sosyal hayatımıza kazandırdığı onca değerlerdir. O, ama gözlerinde, ama bedenlerinde fer gördüğü pek çok genci önce yüreklendirip, ardından da yol göstererek ilim ve kültür âlemiyle sosyal hayata kazandırmıştır.

Onun, kendisine ilim ve kültür adına yapılan hiçbir hizmet teklifini geri çevirdiğine de tanık olmadım. Aksine ona yapıldığı kabul gören pek çok yazı siparişi, sempozyum iştiraki ve konferans teklifinin şahidiyimdir.

Hülasa... Onu tanıyan herkesin de kabul edeceği gibi **o, zamanımızda Konya kültür ve tarihinin "rûkn"üdür.** Bir zamanlar merhum A. Sefa Odabaşı ağabeyde olan **"Konya Kültür ve Tarih Türbedarlığı"** görevi şimdi muhterem Mehmet Ali Uz ağabeyin omuzlarındadır.

Bu yıl sekseninci yaşını idrak eden muhterem ağabeyime Cenab-ı Hak'tan sağlıklı ve bereketli nice ömürler niyaz ediyorum.

Hamîş: Konya Büyükşehir Belediyesi ve bazı merkez ilçe belediyeleri günümüzde değerler eğitimine büyük önem vermekteyseler de; çocuklarımıza verilen değerler eğitimi çoğunlukla ete kemiğe büründürülemezdir. M. Ali Uz ağabeyimiz değerler eğitime canlı timsal olabilecek değerlerimizin önde gelenlerindedir. Değerler eğitimi hizmetlerinde böyle timsal değerlerimizin çocuklarımıza bihakkın tanıtılmasıyla eğitimin daha kalıcı olacağına inancımız tamdır.

SEKSEN YILA KAÇ ÖMÜR SİĞAR?



Saadetdin
Melik KAYA

Çocukluğum dedem Mehmet Ali Uz ve anneannem Şükran Uz'un yanında geçti. Yazları kendilerinin Meram'daki bahçeli evlerinde kalıyordum. Kışları ise annemle birlikte mütemadiyen şehir merkezindeki evlerine ziyarete gidiyorduk. Çoğu akranımın aksine eğitim hayatım ilkokulda değil, daha erken bir yaşta dedemin rahle-i tedrisinde başladı. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim ve Osmanlı Türkçesi öğreniyor, bir taraftan da bu iki bilgi insandan hayat hakkında ilk bilgilerimi ediniyordum.

M. Ali Uz, 90'lı yılların başında avukatlığı bırakmış, kitap ve araştırma çalışmalarına ağırlık vermişti. Bu çalışmalarından arta kalan vaktini torunlarına ayırıyor, almanaklardan (90'lı yıllarda bunlar çok meşhurdu), ansiklopedilerden, şiir kitaplarından gerekli gördüğü yerleri bizimle paylaşıyordu. Hatta bizi, kim daha çok beyit ezberledi, kim Kuran-ı Kerim'i daha düzgün okuyor diye birbirimizle yarıştıırıyordu. Bu yarışmaların birincisi hiçbir zaman belli olmadı. Zira onun amacı bir kazanan belirlemek değil, torunlarına bir dedenin bırakabileceği en büyük mirası, kültürü, ilmi ve ananeyi bırakabilmektir.

Bazen, -o zamanlarda bana uçsuz bucaksız gelen- bahçesinde koşturmaktan, bir de üstüne üstlük okumaktan ve ezberlemekten

yorgun düştüğüm anlarda, onun ilerlemiş yaşına rağmen bu kadar işe nasıl yetişebildiğini düşünür dururdum. Sabah erkenden kalkar, bahçeyi sular. Öğlen kitap yazar. Akşama kadar bizimle ilgilenir. Gece yarlarına kadar okurdu. Evet, gün bitti. Şaşırdığım nokta da bu ya. Bunların yanında, başkanı olduğu iki derneği idare eder, üniversitede ders verir, meraklı talebelerine Osmanlı Türkçesi öğretir, mahalli gazetelere köşe yazıları ve ekler hazırlardı. Demek ki onun zamanı, azmiyle bereketleniyordu. Ve bu bereketten olacak ki o, yaşadığı seksen yıla bir değil, birkaç ömür sığdırmıştı. İmamlık, avukatlık, siyasetçilik, öğretmenlik, araştırmacılık, yazarlık. Konya'ya tek kişilik değil, bir taburluk hizmet.

Allah, bu azme karşılık ona dolu dolu bir ömür geçirmeyi, şehrimizin âlim ve velilerini



Hukukçu UZ'lar. (Av. Mehmet Ali Uz ve S. Melik Uz)



UZ AİLESİ: Selcen Alaybeyi, Dr. Hikmet Kaya, Bahadır Tütüncü, M. Nuri Tütüncü, Reyhan Tütüncü, M. Ali Uz, Ali İhsan Tütüncü, Fatih Alaybeyi, Ahmet Alaybeyi, Dr. Nuri Kaya.

ölümsüzleştirmeyi, Konya Ansiklopedisi'ni çıkarmayı nasip etti. Biz de bu aziz şehrin evlatları olarak ona bir teşekkür borçluyuz. Teşekkürler dede. Teşekkürler Mehmet Ali Uz. Sekseninci yaşınız mübarek olsun. Allah size sağlıklı nice yıllar göstersiz.

Bitirmeden önce bir de dedemin hatıraları meselesi var ki değinmeden geçemeyeceğim. Üniversitedeki öğrencilik yıllarımda bazı dostlarımın vesilesiyle bir hayli hatıratı göz gezdirdim. İki de bir de aklıma dedemin niçin bugüne kadar hatıralarını kaleme almadığı takılıp duruyordu. Bu hatıralar ya kitaplaştırılmalı ya da bir şekilde kayıt altına alınmalıydı. Hem ailemizin bizden sonra gelecek nesilleri nasıl bir dedeleri olduğunu bilmeli, hem de Türk siyasi ve içtimai hayatına ışık tutacak bu hatıralar kamuoyuyla paylaşılmalıydı.

Sonunda dedeme hatıralarını yazmak istediğimden bahsedince, tevazu göstererek hatıralarından bir kitap oluşmayacağını söyledi. Fakat çocukluğumdan beri onun hatıralarını dinliyor ve ne

kadar renkli bir hayat yaşadığını biliyordum. Israrlarım sonuç verdi, kendisiyle uzun uzun istişare ederek ortaya nasıl bir eser koyacağımızın planını yaptık. Sonra kâh gülerek, kâh ağlayarak anlatmaya başladı hatıralarını.

Onun hikayesi; dinine, vatanına, milletine, kültürüne hakkıyla sahip çıkabilmek için ömrü boyunca çalışmış, mücadele vermiş bir insanın hikâyesiydi. Dini bütün bir imamın, cesur bir askerinin, idealist bir öğretmenin, dürüst bir avukatın, dertli bir siyasetçinin, meraklı bir entelektüelin hikâyesi. Onun hatıraları içinde öyle ilgi çekici olanlar var ki; "Milliyetçi Hareket Partisi nasıl kuruldu?", "Mevlâna'nın evi nasıl bulundu?", "Konya Ansiklopedisi nasıl hazırlandı?" gibi birçok önemli soruya cevap veriyor.

İşte bu kitap şu anda yayıma hazırlanıyor. Şimdiden merakla beklediğinizi biliyor ve okumamızı tavsiye ediyorum. Zira Hacı Veyizade, Alparslan Türkeş, Ali Ulvi Kurucu, Rauf Denктаş, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok, Türkiye'nin ve Konya'nın dini, siyasi, edebi hayatına yön vermiş şahısla kurulan münasebetler, tanıklık edilmiş darbeler, hem tarihe M. Ali Uz penceresinden bakmamızı sağlıyor, hem de devrin sosyal ve ekonomik durumunu objektif biçimde gözler önüne seriyor.

Umarım ki dedemin hayatı bizlerin yolunu aydınlatan bir ışık olur, Konya kültürüne hizmet edenlerin oluşturduğu halka, kendisinden sonra da devam eder, M. Ali Uz ve diğer kültür hâdimlerimiz hiçbir devirde eksik kalmaz.

ELLERİNDEN ÖPERİZ..!



Kerem İŞKAN

Kendisiyle Konya Postası gazetesinde **çalıştığım** yıllarda tanıştım...

Her daim **telaşlı**, her daim **meşgul**, koltuğunun altında her daim, **kitap** ve kağıt tomarlarıyla zihnimde özdeşleşirmişimdir kendisini...

Çalışkanlığı, üretkenliği, gençlere toleransı, mesleğe başladığımız yıllarda bizim jenerasyona hep örnek olmuştur... Konya Milliyetçiliğimizin, **Konya Sevdamızın** hamurunda hep onun **mayası** vardır...

Gazetemizde 26 Mayıs 2004 tarihinden itibaren yayımlanan **Akademik Sayfalar** bu yıl 600. sayısını geride bırakarak 15. cildini tamamlıyor...

M.Ali Uz Ağabeyimizin sadece **bu hizmeti** için bile oturulup, **külliyyatlı** bir kitap bile yazılır...

Sayesinde bu **on beş yıllık** zaman zarfında, **unutulmuş**, tarihin arka odalarında **sararmış**, yok olmaya yüz tutmuş, binlerce **anekdot**, yüzlerce bu şehre ve kimliğimize **ait vesika**, adet, örf gün **yüzüne** çıkmıştır...

O'nun **Akademik Sayfaları**'ndan bugün Konya Büyükşehir'in yüklediği **Konya Ansiklopedisi**'ni doğurmuştur...

Yine **M.Ali Uz** Ağabeyimiz sayesinde çok sayıda değerli isim, **Erbab-ı Kalem** bir araya gelerek, değeri **ölçülemeyecek** eserler, makaleler, **araştırmalar** yayınlamışlardır...

Takriben **yüz yıl sonra**, hepimiz tarihin tozlu raflarında, ve yıpranmış **mezar taşlarında** unutulup gideceğiz... Ama M. Ali Uz Ağabeyimiz **bu devrin**, Konya için en çok üreten, yazan, çizen, kaynak toplayan ismi olarak asırlarca **KAYNAK** olarak yaşayacaktır...

Kendisiyle **tanışmış** olmanın, birlikte çalışmanın **şerefine nail** olmakla kendimizi her zaman **bah-tiyar** hissedeceğiz...

Bu **vesile** ile bu özel sayımızı da **ona adıyoruz**...

Cenab-ı Hak'tan, etrafını daha çok **aydınlatması** için, geleceğe daha çok geçmişe dair eser taşınması için, uzun ve **bereketli** bir ömür niyaz ediyoruz... Sevgili üstadımızın **ellerinden** hürmetle **öpüyoruz**...





MEHMET ALİ UZ'UN KONYA POSTASI GAZETESİ KÖŞE YAZILARI

Yayın hayatına 5 Kasım 1977 tarihinde başlayan “Konya Postası” gazetesinde⁽¹⁾ “Mehmet Ali UZ” imzası ile yüzlerce köşe yazısı yayımlanmıştır. Ancak 100 kadar yazının gazete kütürü Mehmet Ali UZ’un arşivinde tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları ise tarihsiz olduğundan listeye dahil edilememiştir.

Konya İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan gazete koleksiyonundan tespit ve teyit edilenlerle listelenen toplam 181 yazının künyesi hazırlanmıştır. Henüz tespitleri tamamlanamayan, 1985 yılından 2003 yılına kadar daha yüzlerce yazısı bulunmaktadır.

UZ’un 1980’li yıllarda Konya Postası’nda “Haftabaşı Sohbetleri” başlıklı köşe yazıları, 1987 yılından sonra da “Sohbet” başlıklı köşesinde devam etmiştir⁽²⁾. 2003 yılına kadar yayımlanan köşe yazılarından sadece 181 yazı bu makalede listelenmiştir.

UZ, 7 Mayıs 1998 tarihinde yayımlanmaya başlayan “Akademik Sayfa” dışında Konya Postası gazetesinde çeşitli ekler ve sayfalar da hazırlamıştır. Bunlardan biri de “GENÇLİK” sayfasıdır. “Geleceğin Teminat Olan Gençlik Tek Umudumuz”, “Kon-

ya’nın Gençlere Hitap Eden Tek Gazetesi” başlıkları ile 8 Şubat 2000, 15 Şubat 2000, 22 Şubat 2000, 29 Şubat 2000, 7 Mart 2000, 14 Mart 2000, 21 Mart 2000, 28 Mart 2000 tarihlerinde yayımlanmıştır. Bu ekte “Mehmet Ali UZ” imzası ile iki yazı da yayımlanmıştır.

1. “Gençlik Sayfasına Başlarken”, Konya Postası, 8 Şubat 2000.
2. “Gençlik ve Kötü Alışkanlıklar”, Konya Postası, 15 Şubat 2000.

Konya Postası Gazetesinde Yayımlanan Köşe Yazıları

1. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Sık Sık Tekrarlanan Bulgar Zulmü ve Bir Gerçek”, 25 Mart 1985.
2. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Tarihi Tespitler ve İbretler”, 8 Nisan 1985.
3. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Anarşi Üzerine”, 6 Mayıs 1985.
4. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Yüz Elli Yıldır Değişenler ve Değişmeyenler”, 27 Mayıs 1985.
5. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Onlara Layık Olmak İçin Evvela Onları Anlamak Lazım”, 3 Haziran 1985.
6. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Gerçekler ve Bir Fıkra”, 10 Haziran 1985.
7. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Erken Gelen Bayramlar”, 1 Temmuz 1985.
8. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); Dergiler: Yeşilay Dergisi”, 22 Temmuz 1985.
9. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşesi); ‘Kızını Dövmeyen Dizini Döver’”, 2 Eylül 1985.



(1) Erol Sunat, “Konya Postası”, Konya Ansiklopedisi, C. 6, s. 104, 105.

(2) Konya Postası’nda tespit edebildiğimiz ilk yazısı 25 Mart 1985 tarihli. “Avukat M. Ali Uz”, ‘Haftabaşı Sohbetleri’ bundan böyle okuyucularla birlikte olacak” duyurusu da 25 Mart 1985 tarihli Konya Postası’nın ilk sayfasında bu tarihte ilan edilmiştir.

10. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşe-
si); Okullar Açılırken”, 30 Eylül 1985.

11. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşe-
si); ‘Şeytan Üçgeni’”, 28 Ekim 1985.

12. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşe-
si); Cumhuriyet Yazarı İlhan Selçuk’a
Göre Gericiğin Kaynağı ve İmam-
Hatip Okulları”, 9 Aralık 1985

13. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşe-
si); Cumhuriyet Yazarı İlhan Selçuk’a
Göre Gericiğin Kaynağı ve İmam-
Hatip Okulları (2)”, 10 Aralık 1985.

14. “Haftabaşı Sohbetleri (Köşe-
si); İslami Cihad Bu Mu?”, 6 Ocak
1986.

15. “TRT’yi Savunan Yıpranır”,
17 Ekim 1987.

16. “Mahmut Sural Ağabeyi de
Kaybettik”, 14 Aralık 1987.

17. “Milli Ayıp Budur”, 24 Aralık
1987.

18. “Atatürk’e Ait Olduğu Bildiri-
len Bir Dini Mesaj Üzerine –III-, 16
Ocak 1988.

19. “Geçen Haftanın Olayları”, 18
Ocak 1988.

20. “Tasavvuf Üzerine”, 19 Ocak
1988.

21. “Ölümünün 10. Yıldönümün-
de Prof. Dr. O. Turan’ı Anarken 1, 20
Ocak 1988.

22. “Ölümünün 10. Yıldönümünde
Prof. Dr. O. Turan’ı Anarken 2, 21
Ocak 1988.

23. “Avrupa ve Biz”, 25 Ocak
1988.

24. “‘Harem’ Ve Düşündürdükle-
ri”, 8 Şubat 1988.

25. “Zakkum Kavgası”, 17 Şubat
1988.

26. “Zakkum Kavgası Kızıştı”, 19
Şubat 1988.

27. “Anlaşmak Çok Mu Zor?”, 20
Şubat 1988.

28. “İkinci Fıkra”, 24 Şubat 1988.

29. “‘Ceza Evlerinde Sivilleşme’
Operasyonu”, 25 Şubat 1988.

30. “Zulüm Asrı Mı?”, 5 Mart
1988.



31. “Yine Mamak!...”, 9 Mart
1988.

32. “Aile Yuvasını Terk Eden Ço-
cuklar”, 12 Mart 1988.

33. “Çocuk Terbiyesi Üzerine”, 14
Mart 1988.

34. “Basın-Yayın Destek Fonu ve
Endişelerimiz (1)”, 26 Nisan 1988.

35. “Basın-Yayın Destek Fonu ve
Endişelerimiz (2)”, 27 Nisan 1988.

36. “Basın-Yayın Destek Fonu ve
Endişelerimiz (3)”, 28 Nisan 1988.

37. “Yeni Bir Dergi ‘Türkistan’”,
29 Nisan 1988.

38. “Meşhur Mısra ve Beyitler –I-
“, 6 Mayıs 1988.

39. “Meşhur Mısra ve Beyitler –II-
“, 7 Mayıs 1988.

40. “Meşhur Mısra ve Beyitler –
III-“, 6 Mayıs 1988.

41. “Kapanan Mescid”, 9 Mayıs
1988.

42. “Anneler Günü”, 10 Mayıs
1988.

43. “Sohbet (Köşesi); Kapanan
Mescid –II-“, 12 Mayıs 1988.

44. “Askeri Müdahaleler ve De-
mokrasi”, 13 Mayıs 1988.

45. “Birliği Bozulan Bayramları-
mız (1), 14 Mayıs 1988.

46. “Birliği Bozulan Bayramları-
mız (2), 16 Mayıs 1988.

47. “Geçen Ayın Önemli Olayla-
rı”, 20 Mayıs 1988.

48. “Boşanma İle İlgili Yeni Değişiklikler (1)”, 23 Mayıs 1988.
49. “Boşanma İle İlgili Yeni Değişiklikler (2)”, 24 Mayıs 1988.
50. “Boşanma İle İlgili Yeni Değişiklikler (3)”, 25 Mayıs 1988.
51. “Konyaspor’a Başarılar”, 26 Mayıs 1988.
52. “Bir Fetih Daha Kutladık”, 30 Mayıs 1988.
53. “Vefatının Beşinci Yıldönümünde Necip Fazıl’ı Anarken (I)”, 31 Mayıs 1988.
54. “Vefatının Beşinci Yıldönümünde Necip Fazıl’ı Anarken (II)”, 1 Haziran 1988.
55. “Vefatının Beşinci Yıldönümünde Necip Fazıl’ı Anarken (III)”, 2 Haziran 1988.
56. “Daha Yetmez Mi?”, 3 Haziran 1988.
57. “Kim Barbar”, 8 Haziran 1988.
58. “Tuzağın Böylesi”, 9 Haziran 1988.
59. “Üretim ve Tasarruf”, 16 Haziran 1988.
60. “Evren’in Bayram Mesajı”, 1 Ağustos 1988.
61. “Yaptıkları İhanetin Bedelini Mi Ödüyorlar”, 2 Ağustos 1988.
62. “Devlet Malı Deniz Mi?”, 19 Ağustos 1988.
63. “Komünizm İflas Mı Ediyor?”, 20 Ağustos 1988.
64. “Televizyon ve Videonun Kültür Üzerindeki Menfi Tesirleri (1)”, 22 Ağustos 1988.
65. “Televizyon ve Videonun Kültür Üzerindeki Menfi Tesirleri (2)”, 23 Ağustos 1988.
66. “Hayırlı Sonlar”, 1 Eylül 1988.
67. “Afganistan Türklüğü’nün Dünü ve Bugünü (I)”, 9 Eylül 1988.
68. “Afganistan Türklüğü’nün Dünü ve Bugünü (II)”, 10 Eylül 1988.
69. “Afganistan Türklüğü’nün Dünü ve Bugünü (III)”, 12 Eylül 1988.
70. “Yargıtay Başkanı’nın Konuşması”, 13 Eylül 1988.
71. “Yargıtay Başkanı’nın Konuşması (II)”, 14 Eylül 1988.
72. “Yargıtay Başkanı’nın Konuşması (III)”, 15 Eylül 1988.
73. “Bir İşkencenin İtirafı”, 16 Eylül 1988.
74. “Kabahat Mi Özür Mü?”, 19 Eylül 1988.
75. “Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak”, 20 Eylül 1988.
76. “Doktorlar Üzerine (1)”, 21 Eylül 1988.
77. “Doktorlar Üzerine (2)”, 21 Eylül 1988.
78. “Hayırlı Olsun”, 26 Eylül 1988.
79. “Bir Araştırma ve Düşündürdükleri”, 29 Eylül 1988.
80. “Referanduma Selam Zamma Devam”, 30 Eylül 1988.
81. “Kemerleri Sıkmak”, 4 Ekim 1988.
82. “Ulu Arif Çelebi”, 7 Ekim 1988.
83. “Kalkınma ve Ahlaki Çöküntü (1)”, 19 Ekim 1988.
84. “Kalkınma ve Ahlaki Çöküntü (2)”, 20 Ekim 1988.
85. “Sohbet (Köşesi) Cuma Sohbetleri; Batı ve İslam Alemi”, 28 Ekim 1988.
86. “On Yıl Önce-On Yıl Sonra TRT”, 31 Ekim 1988.
87. “Af Örgütü’nün Raporu Üzerine”, 5 Kasım 1988.
88. “Eşek Anırır Deve Oynarsa”, 12 Aralık 1988.
89. “Bir Olayın Düşündürdükleri”, 19 Aralık 1988.
90. “Tıp Fakültesi Hastanemiz (I)”, 23 Ocak 1989.
91. “Tıp Fakültesi Hastanemiz (II)”, 24 Ocak 1989.
92. “Tıp Fakültesi Hastanemiz (III)”, 25 Ocak 1989.
93. “Avrupa’nın Etkileri”, 26 Ocak 1989.
94. “Birleşebilirler Mi?”, 27 Ocak 1989.

95. "Bu Israrla Bir Yere Varamayız!...", 1 Şubat 1989.
96. "TRT Ne Yapmak İstiyor?", 8 Şubat 1989.
97. "Politikada Seviye (1)", 6 Şubat 1989.
98. "Politikada Seviye (2)", 7 Şubat 1989.
99. "Fitneye Dikkat (1)", 18 Aralık 1989.
100. "Fitneye Dikkat (2)", 19 Aralık 1989.
101. "Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla (1)", 11 Mart 1992.
102. "Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla (2)", 12 Mart 1992.
103. "Kıbrıs Notları: Kıbrıs Yolunda", 4 Şubat 1993. (Av. M. Ali Uz Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı imzası ile)
104. "Dindar İnsan İmajı", 27 Eylül 1994.
105. "Yıl Dönümü Dolayısıyla Ridaniye Savaşı ve Mısır'ın Fethi (1)", 22 Aralık 1994.
106. "Yıl Dönümü Dolayısıyla Ridaniye Savaşı ve Mısır'ın Fethi (2)", 23 Aralık 1994.
107. "Lütfen Bu Yazımı Okuyunuz!...", 9 Ağustos 1995.
108. "Önce Karar Vermek Lazım", 10 Ağustos 1995.
109. "Dilimizin Geldiği Nokta", 11 Ağustos 1995.
110. "Türkçe'nin Dünü Bugünü (1)", 15 Ağustos 1995.
111. "Türkçe'nin Dünü Bugünü (2)", 16 Ağustos 1995.
112. "Türkçe'nin Dünü ve Bugünü (14) Bir Hassasiyet Örneği Tarihi Genelge", 4 Eylül 1995.
113. "Türkçe'nin Dünü ve Bugünü (14) Dilimize Giren Uydurma Kelimeler", Konya Postası, 6 Eylül 1995.
114. "Türkçe'nin Dünü ve Bugünü (15) Dilimize Yerleşen Uydurma Kelimeler", Konya Postası, 8 Eylül 1995.
115. "Mehmet Akif'i Anarken", 27 Aralık 1995.
116. "Hacıveyiszade Hoca'yı Anarken (2)", 9 Şubat 1996.
117. "Hacıveyiszade Hoca'yı Anarken (3)", 10 Şubat 1996.
118. "Dua'nın İnsanlar İçin Lüzumu (2)", 19 Nisan 1996.
119. "Demokrasi ve Partiler (1)", 19 Haziran 1996.
120. "Doğu ve Batı Münasebetleri", 16 Temmuz 1996.
121. "Gençliğe Sahip Çıkalım", 19 Temmuz 1996.
122. "İslam Ahlak ve Fazilet Dini-dir", 2 Ağustos 1996.
123. "İki Güzellik ve Bir Üzüntü", 5 Aralık 1996.
124. "Konya Tarihi ve Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Faaliyetleri", 14 Nisan 1997.
125. "Yıl Dönümünde Dandanek Zaferi ve Bir Gafletimiz (1)", 23 Mayıs 1997.
126. "Yıl Dönümünde Dandanek Zaferi ve Bir Gafletimiz (2)", 24 Mayıs 1997.
127. "Fatih'in Büyüklüğü ve Fetih Ruhu (3)", 4 Haziran 1997.
128. "Gelen Gidene Rahmet Okutmuş", 17 Temmuz 1997.
129. "Basının Rolü", Konya Postası, 21 Temmuz 1997.
130. "Dinsiz, İmansız ve Ahlaksız Adamlara Fırsat Verirseniz", 24 Eylül 1997, s. 2.
131. "Söğüt'e Selam", 25 Eylül 1997.
132. "Domates ve Prostat Kanseri", 26 Eylül 1997.
133. "Teşekkür", 29 Eylül 1997.
134. "Uyuşturulan Gençlik", 4 Mart 1998.
135. "İslam ve İçki", 5 Mart 1998.
136. "Dünya Kadın Hakları Günü ve Düşündürdükleri (1)", 9 Mart 1998.
137. "Dünya Kadın Hakları Günü ve Düşündürdükleri (2)", 10 Mart 1998.

- 138.** “Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi (METEM)”, 11 Mart 1998.
- 139.** “İstiklal Marşımızın Kabulü (1)”, 12 Mart 1998.
- 140.** “İstiklal Marşımızın Kabulü (2)”, 13 Mart 1998.
- 141.** “Bir Vakıf İnsan Halit Baştaş”, 16 Mart 1998.
- 142.** “Müslüman Olan Bir Ailenin Düşünceleri”, 17 Mart 1998.
- 143.** “18 Mart Çanakkale Zaferi (1)”, 18 Mart 1998.
- 144.** “18 Mart Çanakkale Zaferi (2)”, 19 Mart 1998.
- 145.** “Nevruz ve Bahar Bayramı”, 20 Mart 1998.
- 146.** “Nevruz ve Bahar Bayramı (3)”, 23 Mart 1998.
- 147.** “Yazar Arkadaşlarla Bir Sohbet ve Düşündürdükleri”, 24 Mart 1998.
- 148.** “Yaşlılar Haftası ve Büyükle-re Saygı”, 25 Mart 1998.
- 149.** “Tarih Boyu Türk Kadını”, 11 Mayıs 1998.
- 150.** “Dandenenkan Zaferi”, 25 Mayıs 1998.
- 151.** “Bunlar Hayvan Bile olmaz”, 26 Mayıs 1998.
- 152.** “Toplanan 3. Aile Şurası ve Düşündürdükleri”, 28 Mayıs 1998.
- 153.** “Sigara İle Mücadele Yaygınlaşıyor Mu?”, 29 Mayıs 1998.
- 154.** “Anlamlı Bir Şölen ve Tarihi Bir Kutlama”, 30 Mayıs 1998.
- 155.** “Gazete mi Satıyorlar Çanak Tabak mı?”, 1 Haziran 1998.
- 156.** “Savaş Büyükkaragöz Hoca'nın Ardından”, 8 Haziran 1998.
- 157.** “Manidar Bir Yürüyüş ve Düşündürdükleri (1)”, 11 Haziran 1998.
- 158.** “Manidar Bir Yürüyüş ve Düşündürdükleri (2)”, 12 Haziran 1998.
- 159.** “Tebrikler Diltaş”, 15 Haziran 1998.
- 160.** “Gençler Daha Anlayışlı” 23 Haziran 1998.
- 161.** “Dil ve Medya”, 26 Haziran 1998.
- 162.** “Yavuz Hırsızlar”, 30 Haziran 1998.
- 163.** “Çağ Dışı Bir Uygulama”, 17 Mayıs 1999.
- 164.** “Biz de Mi Yozlaştık?”, 3 Kasım 1999 Cumartesi.
- 165.** “ ‘Mirac’ Kelimesi Nasıl Yazılmalı?”, 11 Kasım 1999.
- 166.** “AGİT Zirvesi, ABD ve Türkiye Yakınlaşması”, 18 Kasım 1999.
- 167.** “Utanmazlığın Böylesi”, 19 Kasım 1999.
- 168.** “Sayın Bakan ve Millet Ve-killerimizin Dikkatine Bu Nasıl Kültür Politikası?”, 22 Kasım 1999.
- 169.** “Türkiye'nin Gündemi ve APO'nun İdamı”, 27 Kasım 1999.
- 170.** “Ya Trafik Polisi Olmasa”, 3 Ocak 2000.
- 171.** “Çalmadan Oynamak ve 21. Yüzyıl”, 4 Ocak 2000.
- 172.** “Dr. Mustafa Akın'ın Ardında”, 27 Mart 2000.
- 173.** “Sen Bana Bakma Yavaş Git”, 20 Aralık 2000.
- 174.** “Vurgun ve Soygun Çıkma-zı”, 17 Ocak 2001.
- 175.** “Türkiye’de Demokratik Li-dere Olan İhtiyaç”, 20 Ocak 2001.
- 176.** “Gençlik Haftası Dolayısıyla Gençlik ve Meseleleri”, 23 Mayıs 2001.
- 177.** “Zararlı Alışkanlıklar ve Aile-lerin Mesuliyeti”, 27 Mart 2002.
- 178.** “Zararlı Alışkanlıkların Ön-lenmesinde Okula Düşen Görevler ve ADESE'nin Eğitime Destek Kampanyası”, 3 Nisan 2002.
- 179.** “Beyaz Tuzak”, 20 Kasım 2002.
- 180.** “İki Önemli Eser -2- ‘Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı’”, 9 Aralık 2002.
- 181.** “Nihayet Gelmiyor Feryad ü Aha”, 2 Nisan 2003.